



NIEUWSBRIEF nr. 13

Parochie H. Rafaël Maasbracht

kerken: H. Gertrudis, Maasbracht
H. Hart van Jezus, Brachterbeek
H. Martinus, Linne
H. Stephanus, Stevensweert
O.L. Vrouw Geboorte, Ohé en Laak

Adres: Kerkplein 2 6051 DT MAASBRACHT tel.: 0475-468250

mail: info@rafael-parochie.nl

Website: <http://rafael-parochie.nl>



<https://www.facebook.com/ParochieRafael>

PASTOOR:

L. Creemers
tel.: 0475-468250

Kerkplein 2 6051 DT Maasbracht
of 06-55735772 mail: pastoor@rafael-parochie.nl

H. MISSEN IN DE PAROCHIE:

Maasbracht	zondag: 11.00u	maandag en vrijdag: 09.00u	dinsdag: 19.00u
Brachterbeek	(om de 14 dagen in de even weken)	zondag: 09.30u	elke woensdag: 19.00u (in de Loretokapel Tergouwen)
Linne	(om de 14 dagen in de oneven weken)	zaterdag: 19.15u	
Stevensweert	(om de 14 dagen in de oneven weken)	zaterdag: 18.00u	
Ohé en Laak	(om de 14 dagen in de even weken)	zomertijd: zaterdag: 19.15u - wintertijd: 16.00u	

DOOPZONDAGEN:

Ohé en Laak en Stevensweert:	1 ^e zondag van de maand	Linne:	2 ^e zondag van de maand
Maasbracht:	3 ^e zondag van de maand	Brachterbeek:	4 ^e zondag van de maand

◆ a.u.b. tijdig afspreken met de pastoor

◆ Voorbereidingsavond voor de ouders: eerste dinsdag van de maand om 20.00u in het parochiehuis (Kerkplein 2)

ZIEKENCOMMUNIE: Eerste vrijdag en eerste zaterdag van de maand: s.v.p. aanmelden bij pastoor

PASEN: HET FEEST VAN HET LEVEN

Het is zo gemakkelijk gezegd: op Pasen is Jezus verrezen uit de dood; Hij is levend opge-staan uit het graf. Al bijna 2000 jaar wordt deze boodschap verkondigd en over de hele we-reld viert men het feest als een vanzelfsprekend gegeven. En toch: voor wie nadenkt is de Boodschap van Pasen ongehoord, ja bijna ongelooflijk. Het is niet voor niets dat de nuchtere apostelen moeite hadden met de idee van de verrijzenis van hun Meester. Maar Jezus heeft zich aan hen getoond als de Levende, als de Heer over leven en dood. Zijn liefde was groter en sterker dan de vernietigende kracht van de dood. De verrijzenis van Christus betekent ook dat alle mensen die geloven en gedoopt zijn, met Hem mogen delen in dat nieuwe en eeuwige leven.

Maar Pasen moet ook betekenen dat wij op een andere manier delen in Christus' leven. Ook wij worden opgeroepen om de destructieve krachten van zonde en dood telkens weer te overwinnen. Hoeveel mensen worden ook in onze dagen nog dodelijk gekwetst door woorden, door blikken, door onrechtvaardige oordelen en vooroordelen, door verdachtmakingen, roddel en ruzie. Pasen wil zeggen dat wij deze vernietigende krachten moeten overwinnen en zo aan mensen nieuwe kansen geven. Pasen is het

feest van de vergeving. Laten we daar in deze dagen eens werk van maken: vergeven en nieuwe kansen geven. Dan wordt Pasen werkelijk een **ZALIG PASEN!** En dat wens ik u van harte toe mede namens alle leden van het Kerkbestuur.

Pastoor Creemers



Verrijzenisicoon, gemaakt in Atelier Hüsstege, Linne

UITVAARTEN IN HET PAASTRIDUUM

Naar aloude traditie worden er op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag géén H. Missen opgedragen, behalve de avondmis van Witte Donderdag en de Paaswake op Paaszaterdag. Mochten er op die dagen uitvaarten zijn, dan gebeurt dit in een plechtige gebedsdienst en dus zonder H. Mis.

VASTENACTIE

Bij de Paaswake, op eerste en tweede Paasdag is er weer een kerkdeurcollecte

voor de Vastenactie. We steunen daarmee een project in Zimbabwe. Het land wordt geteisterd door droogte, zodat de oogsten vaak mislukken. Er moeten waterputten worden geboord en de mensen moeten middelen krijgen om

een klein boerderijtje op te zetten. Helpt u hen? Nog tot en met 7 april zullen er collectebussen in onze kerken staan waarin u uw bijdrage kunt deponeren. U kunt (i.v.m. belastingaftrek) ook een gift storten op rekeningnummer

NL31 RABO 013 0901 482 van parochie H. Gertrudis o.v.v. "vastenactie 2024".

Alvast hartelijke dank!

KERK van de H. GERTRUDIS MAASBRACHT

Adres kerk: kerkplein 1

Kerkbijdrage: rekeningnummer: NL09 RABO 013.09.01.490

Misstipendia, giften, etc.: rekeningnummer: NL31 RABO 0130901482

MISINTENTIE BESTELLEN:

- minstens 3 weken van te voren via envelop
- brievenbus pastorie Kerkplein 2
- Bijdrage H. Mis: in het weekend: € 30,- op weekdays: € 10,-



LITURGISCHE KALENDER

Vrijdag 29 maart: Goede Vrijdag

15.00u: Kruisweg

19.00u: Plechtige Kruisverering

Zaterdag 30 maart: Stille Zaterdag - Paaszaterdag

20.00u: Paaswake met zegening van het vuur en het doopwater

Voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van alle parochianen van de Rafaëlparochie

Kerkdeurcollecte Vastenactie

Zondag 31 maart: Pasen - Verrijzenis van de Heer

(de zomertijd is begonnen!)

11.00u: Gest Jrd Annie Coumans-van Daal, Jan Janssen, Bair Coumans en Dina Coumans-Maessen - Jrd Piet Heuts en overledenen van de familie

Kerkdeurcollecte Vastenactie

Maandag 1 april: 2^e Paasdag

09.30u: H. Mis in Stevensweert

11.00u: H. Mis in Linne

Dinsdag 2 april:

18.40u: Rozenhoedje

19.00u: voor hen die rouwen om een overleden familie-lid

Vrijdag 5 april: eerste vrijdag van de maand

09.00u: ter ere van het H. Hart van Jezus

Zondag 7 april: 2^e zondag van Pasen - Beloken Pasen - zondag van de goddelijke barmhartigheid

11.00u: *collecte voor het onderhoud van de kerk*

Jrd Louis Gielen - Helmut van Geenen (C) - Jrd Mia Buts-Kessels

KERK van het H. HART VAN JEZUS BRACHTERBEEK

Adres kerk: Kerkstraat 7

Kerkbijdrage, misstipendia, giften, etc.: rekeningnr.: NL03 RABO 0130901598

MISINTENTIE BESTELLEN:

- minstens 3 weken van te voren via envelop in de brievenbus bij de ingang naar de sacristie van de kerk.
- Bijdrage H. Mis: in het weekend: € 30,- op weekdays: € 10,-



LITURGISCHE KALENDER

Zaterdag 30 maart: Stille Zaterdag - Paaszaterdag

20.00u: Paaswake in de kerk van Maasbracht

Zondag 31 maart: Pasen - Verrijzenis van de Heer

(de zomertijd is begonnen!)

09.30u: H. Mis in Ohé en Laak

11.00u: H. Mis in Maasbracht

Kerkdeurcollecte Vastenactie

Maandag 1 april: 2^e Paasdag

09.30u: H. Mis in Stevensweert

11.00u: H. Mis in Linne

Woensdag 3 april:

18.40u: Rozenhoedje

19.00u: H. Mis in kapel Tergouwen

Zondag 7 april: 2^e zondag van Pasen - Beloken Pasen - zondag van de goddelijke barmhartigheid

09.30u: *collecte voor het onderhoud van de kerk*

pastoor Jozef Linssen en familie - Jrd ouders Linssen-Cuyppers, dochter Francine, dochter Rinie en haar echtgenoot Frans

KERK van de H. MARTINUS LINNE

Adres kerk: Kerkstraat 1

Kerkbijdrage - Misstipendia - giften: rekeningnummer: NL30 RABO 0129301388

MISINTENTIE BESTELLEN:

- minstens 3 weken van te voren aanleveren bij Mw. Schuren (Grotestraat 33) of bij Mw. Goossen (Gelreplein 30)
- Bijdrage H. Mis: in het weekend en op feestdagen: € 30,-



LITURGISCHE KALENDER

Zaterdag 30 maart: Stille Zaterdag - Paaszaterdag

20.00u: Paaswake in de kerk van Maasbracht

Zondag 31 maart: Pasen - Verrijzenis van de Heer

09.30u: H. Mis in Ohé en Laak

11.00u: H. Mis in Maasbracht

Maandag 1 april: 2^e Paasdag

De zomertijd is begonnen

11.00u: *Kerkkoor St. Martinus*

Gest Jrd ouders van Erdewijk-Meuwissen en kinderen Helena en Pierre - Jo Hovens - Frans en Corrie Thissen-Mans

Kerkdeurcollecte Vastenactie

Zondag 7 april: 2^e zondag van Pasen - Beloken Pasen

09.30u: M. Mis in Brachterbeek

11.00u: H. Mis in Maasbracht

KERK van de H. STEPHANUS STEVENSWEERT

Adres kerk: Jan van Steffeswertplein

Kerkbijdrage - Misstipendia - giften: rekeningnummer: NL30 RABO 0149501153

MISINTENTIE BESTELLEN:

- minstens 3 weken van te voren aanleveren
- via envelop in de brievenbus aan het poortje bij kerk (nr. 3A).
- Bijdrage H. Mis: in het weekend en op feestdagen: € 30,-



LITURGISCHE KALENDER

Zaterdag 30 maart: Stille Zaterdag - Paaszaterdag

20.00u: Paaswake in de kerk van Maasbracht

Zondag 31 maart: Pasen - Verrijzenis van de Heer

09.30u: H. Mis in Ohé en Laak

11.00u: H. Mis in Maasbracht

Maandag 1 april: 2^e Paasdag

09.30u: *Dameskoor*

Gest Jrd Peter Vos en Marie Ruyten en schoondochter Soetie Vos-Rowongso - Gest Jrd Anneke Cormaux en overleden familie Cormaux-

De zomertijd is begonnen

Kehrens - Elisabeth Seegers - Wiel Vos en Fien Vos-Corstjens - Jan en Mia Jeurissen-Nelissen - overleden ouders van de familie Brentjens-Kalicinska en alle overleden van de beide families

Kerkdeurcollecte Vastenactie

Zaterdag 6 april: 2^e zondag van Pasen - Beloken Pasen - zondag van de goddelijke barmhartigheid

18.00u: H. Mis bij het 50-jarig jubileum van het dameskoor "de Maasgalm"

Zeswekendienst Corrie Graus-Vossen - levende en overleden leden van het dameskoor "de Maasgalm" - Pierre Stams, Fien Stams-Janssen en kleinzoon Pierre

KERK van O. L. VROUW GEBOORTE OHÉ EN LAAK

Adres kerk: Kerkstraat

Kerkbijdrage - Misstipendia - giften: rekeningnummer: NL48 RABO 0138600260

MISINTENTIE BESTELLEN:

- minstens 3 weken van te voren aanleveren
- via envelop in de brievenbus aan de rechterzijde van de kerk
- Bijdrage H. Mis: in het weekend en op feestdagen: € 30,-



LITURGISCHE KALENDER

Zaterdag 30 maart: Stille Zaterdag - Paaszaterdag

20.00u: Paaswake in de kerk van Maasbracht

Zondag 31 maart: Pasen - Verrijzenis van de Heer

09.30u: *Kerkkoor met Latijnse zang*

De zomertijd is begonnen

Kerkdeurcollecte Vastenactie

Voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van alle parochianen

Maandag 1 april: 2^e Paasdag

09.30u: H. Mis in Stevensweert

Zaterdag 6 april: 2^e zondag van Pasen - Beloken Pasen - zondag van de goddelijke barmhartigheid

19.15u: *Kerkkoor met Nederlandse zang*

EEN MENS ZIT WEL EENS IN DE PUT

Jeremia was een profeet die zich had uitgesloofd voor het welzijn van zijn medemensen. Maar hij werd niet begrepen en in een put geworpen. Hij zat in de put. Letterlijk en figuurlijk. Hoe dikwijls zitten wij niet in de put? Je hebt de beste bedoelingen. En je wordt niet begrepen. Erger nog, soms word je gewoon miskend, tegengewerkt, kapot gemaakt.

Merkwaardig in het verhaal van Jeremia is dat er geen water in de put stond. Er was alleen slijk. En de profeet zonk er langzaam in weg. Als er water in de put gestaan had, was hij verdronken. Dan had hij niet zo lang hoeven te lijden.

Maar nu wachtte hem een langdurige kwelling. Ook wij kunnen heel lang gebukt gaan onder miskenning of tegenwerking van andere mensen. Ze schieten je niet dood, maar ze kwellen je psychologisch en op een zeer efficiënte wijze. Je wordt verdacht gemaakt. Vaak lijd je jarenlang onder verdacht makende praatjes en roddels. Een poel van modder waar je langzaam in wegzinkt, zonder dat iemand zich om je schijnt bekommeren. Een vergeetput, zoals we die kennen uit de middeleeuwse kastelen. Iedereen doet alsof hij je ellende niet ziet, je tegenslagen niet begrijpt. Men gaat aan je voorbij.



Toen hij helemaal geen redding meer verwachtte, werd Jeremia uiteindelijk toch uit de put gehaald. Dat moet ons moed en vertrouwen geven. Als je ervan overtuigd bent dat de situatie hopeloos is, kan er iets gebeuren, in je eigen leven of in je omgeving, waardoor de zaken plots een andere wending krijgen. Je wordt uit de vergeetput gehaald. Er komt eerherstel, waardering van je medemensen.

Denk ook aan dat andere verhaal, dat van Jezus Christus. Hij overwon de put van het graf en de dood. Hij is er uit eigen kracht uit opgestaan. Hij zal ook ons uit de put optrekken. Wij geloven in de opstanding voor eeuwig: de verrijzenis. We geloven dat er uiteindelijk geen enkele put is waar we niet uit gered kunnen worden. Zolang we op deze aarde verblijven, rekenen wij heel uitdrukkelijk op zijn verrijzende hulp, ook voor onze dagelijkse putten waarin het leven en de mensen ons kunnen brengen. Laten we daarom vertrouwen op zijn reddende hand!

Nogmaals een Zalig Verrijzenisfeest !!!

Pastoor L. Creemers



VOOR DE VRIJWILLIG(ST)ERS VAN ONZE PAROCHIE EN VOOR ALLE BELANGSTELLENDE:

DENKT U MEE OVER DE SYNODALE WEG

DIE DE KERK GAAT ?



Het dekenaat Susteren, waartoe ook onze parochie hoort, organiseert een gespreksavond over de vraag:

"Hoe kunnen we een meer synodale en missionaire Kerk zijn?"

Uw inbreng is van belang voor de toekomst van onze Kerk!

Na een inspirerende eerste sessie van de Bisschoppensynode over "synodaliteit", nodigen we u van harte uit om samen de synodale weg te vervolgen.

Op 3 april om 19.30 uur is er een bijeenkomst in 't Stift, Salvatorplein 2, te Susteren.

Hier krijgt ieder die dat wil de gelegenheid om zijn of haar stem te laten horen en actief bij te dragen aan het vormgeven van onze Kerk.

We gaan in gesprek over belangrijke thema's zoals:

- ◆ **Verdieping van ons gedoopt-zijn als basis voor ons Kerk-zijn;**
- ◆ **Vorming in een missionaire Kerk;**
- ◆ **Deelname aan een verwelkomende Kerk;**
- ◆ **Vrouwen in het leven en de zending van de Kerk.**

Maar uw inbreng is niet beperkt tot deze onderwerpen; alle ideeën over de Kerk van de toekomst zijn welkom! Ze zullen meegenomen worden naar de tweede sessie van de bisschoppensynode die later in dit jaar in Rome zal plaatsvinden.

Laat uw stem horen tijdens deze bijeenkomst!

Doe mee en maak deel uit van deze boeiende synodale consultatie!

Aanmelden kunt u zich via dit mailadres:

pastoor@rafael-parochie.nl

Een hartelijke groet van deken Lauvenberg en de pastoors en kapelaans van het dekenaat Susteren.

RELIEK HEILIGE BERNADETTE DOET

14 NEDERLANDSE KERKEN AAN:

PROGRAMMA BEKEND

Een schrijn met een reliek van de Heilige Bernadette Soubirous komt in april vanuit Lourdes naar Nederland en doet dan veertien bijzondere kerken en bedevaartplekken aan. De schrijn maakt tussen 1 en 28 april een rondgang door het hele land: van Maastricht tot Heiloo en van Hulst tot Bolsward. Het complete programma is nu bekend gemaakt.

Bernadette Soubirous



Bernadette Soubirous (1844-1879) spreekt bij gelovige mensen zeer tot de verbeelding. Zij was het destijds 14-jarige meisje dat in 1858 in een grot in Lourdes in Zuid-Frankrijk achttien keer een verschijning van een 'mooie dame' zag. De Kerk heeft later bepaald dat het niet anders kan dan dat zij Maria moet hebben gezien. Na de verschijningen ontwikkelde Lourdes zich tot een van de belangrijkste Mariabedevaartplaatsen ter wereld,

die jaarlijks door miljoenen pelgrims wordt bezocht.

Vanuit Nederland gaan er elk jaar enkele duizenden mensen op bedevaart naar Lourdes. Velen van hen maken onderweg een tussenstop in Nevers in de Bourgogne-streek, waar het lichaam van de Heilige Bernadette ligt opgebaard. Na de verschijningen trad zij in het klooster bij de Zusters van Liefde van Nevers. Tot aan haar overlijden in 1879 woonde ze in het Moederhuis van die congregatie in Nevers.

Reliek

Bij gelegenheid van haar zalig- en heiligverklaring werd het graf van Bernadette geopend en bleek haar lichaam nog helemaal intact. Sindsdien ligt zij in een glazen schrijn opgebaard in de kapel van het klooster Saint-Gildard in Nevers. In het kader van het zaligverklaringsproces werden enkele stukjes van haar lichaam weggenomen, die nu in een reliekschrijn in Lourdes worden bewaard. Een deel daarvan komt in een aparte schrijn in april naar Nederland.

Relieken zijn overblijfselen van heiligen. De verering van relieken speelt al eeuwenlang een belangrijke rol in het geloof van christenen. Het brengt de herinnering aan de betreffende heilige dichterbij en daarmee ook zijn of haar geloof in Christus. Voor gelovigen nodigt het nabij weten van heiligen uit om hun voorbeeld na te volgen en hun voorspraak bij God in te roepen. Met de rondgang van de reliek van Bernadette door Nederland wordt ook de boodschap van Lourdes opnieuw onder de aandacht gebracht als plaats waar mensen kracht en troost kunnen vinden.

Rondgang

De schrijn met de reliek van Bernadette maakt gedurende de hele maand april een rondgang langs de zeven Nederlandse bisdommen en wordt op veertien plaatsen ontvangen. In deze kerken en bedevaartplekken is gelegenheid voor belangstellenden om de reliek te vereren. Er

zijn vieringen, gebedsmomenten, processies, lezingen en filmvoorstellingen over Bernadette gepland.

De rondgang begint op maandag 1 april (Tweede Paasdag) in Maastricht. Die ochtend is er een eucharistieviering in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek en aansluitend een processie met onder meer de reliek van Bernadette door de binnenstad van Maastricht. 's Middags is er een bidtocht met de reliek naar de Lourdesgrot op de Sint-Pietersberg. Dit is de oudste Lourdesgrot van Nederland, die dit jaar haar 150-jarig bestaan viert. Op de laatste dag van het bezoek van de reliek aan Nederland (zondag 28 april) is er een speciale dag voor gezinnen uit heel Nederland in Den Bosch, met onder meer een aangepaste viering in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch en een speurtocht langs personages die met Lourdes en Bernadette te maken hebben.

Programma Limburg

Maandag 1 april (Tweede Paasdag): Maastricht

- ◆ 10.00 uur: H. Mis in O.-L.-Vrouwebasiliek in Maastricht
- ◆ 11.00 uur: Processie met reliek door Maastricht
- ◆ Aansluitend: Stil gebed bij de reliek in de basiliek
- ◆ Namiddag: Bidtocht naar de Lourdesgrot op de Sint-Pietersberg

Dinsdag 2 april:

- ◆ Overdag: stil gebed in de O.-L.-Vrouwebasiliek in Maastricht
- ◆ 14.30 uur: Viering gebaren van Lourdes en ziekenzegening
- ◆ 16.10 uur: Verwelkoming reliek in Lourdeskerk (Maastricht-Oost)
- ◆ 18.00 uur: Vesperviering en stilgebed bij reliek (Lourdeskerk)
- ◆ 19.00 uur: Vertrek reliek naar Roermond
- ◆ 19.45 uur: Aankomst reliek bij Munsterkerk in Roermond

Woensdag 3 april (Roermond):

- ◆ 8.30 uur: Aanbedding en H. Mis in Munsterkerk Roermond
- ◆ Overdag: Stil gebed bij reliek
- ◆ 14.00 uur: Viering gebaren van Lourdes en ziekenzegening
- ◆ 17.00 uur: Vesperviering

Donderdag 4 april (Tienray):

- ◆ 8.30 uur: Aanbedding, H. Mis in Munsterkerk Roermond en vertrek reliek naar Tienray
- ◆ Ochtend: aankomst reliek bij Kerk Tienray (Klein-Lourdes) | stil gebed bij reliek/Lourdesgrot
- ◆ 14.00 uur: Viering gebaren van Lourdes en ziekenzegening
- ◆ 18.00 uur: H. Mis en lichtprocessie voor noordelijke dekenaten met deelname van vormelingen en communicanten
- ◆ 20.00 uur: Vertrek reliek naar bisdom Haarlem-Amsterdam

Website

Kijk voor het volledige programma van de rondgang door heel Nederland op de speciale Nederlandstalige website die het Heiligdom in Lourdes gemaakt voor het bezoek van de reliek aan Nederland:

<https://www.missionsndlourdes.com/nl/>

Bron: Bisdom Roermond