



## NIEUWSBRIEF nr. 15

### Parochie H. Rafaël Maasbracht

kerken: H. Gertrudis, Maasbracht  
H. Hart van Jezus, Brachterbeek  
H. Martinus, Linne  
H. Stephanus, Stevensweert  
O.L. Vrouw Geboorte, Ohé en Laak

Adres: Kerkplein 2 6051 DT MAASBRACHT tel.: 0475-468250

mail: [info@rafael-parochie.nl](mailto:info@rafael-parochie.nl)

Website: <http://rafael-parochie.nl>



<https://www.facebook.com/ParochieRafael>

#### PASTOOR:

L. Creemers  
tel.: 0475-468250

Kerkplein 2 6051 DT Maasbracht  
of 06-55735772 mail: [pastoor@rafael-parochie.nl](mailto:pastoor@rafael-parochie.nl)

#### H. MISSEN IN DE PAROCHIE:

Maasbracht	zondag: 11.00u	maandag en vrijdag: 09.00u	dinsdag: 19.00u
Brachterbeek	(om de 14 dagen in de even weken)	zondag: 09.30u	elke woensdag: 19.00u (in de Loretokapel Tergouwen)
Linne	(om de 14 dagen in de oneven weken)	zaterdag: 19.15u	
Stevensweert	(om de 14 dagen in de oneven weken)	zaterdag: 18.00u	
Ohé en Laak	(om de 14 dagen in de even weken)	zomertijd: zaterdag: 19.15u - wintertijd: 16.00u	

#### DOOPZONDAGEN:

Ohé en Laak en Stevensweert:	1 <sup>e</sup> zondag van de maand	Linne:	2 <sup>e</sup> zondag van de maand
Maasbracht:	3 <sup>e</sup> zondag van de maand	Brachterbeek:	4 <sup>e</sup> zondag van de maand

◆ a.u.b. tijdig afspreken met de pastoor

◆ Voorbereidingsavond voor de ouders: eerste dinsdag van de maand om 20.00u in het parochiehuis (Kerkplein 2)

**ZIEKENCOMMUNIE:** Eerste vrijdag en eerste zaterdag van de maand: s.v.p. aanmelden bij pastoor

#### "CHRISTUS WORDT WEER GEKRUISIGD"

In zijn roman "Christus wordt weer gekruisigd" beschrijft de in 1957 overleden Griekse vredesprijswinnaar Nikos Kazantzakis een klein Grieks bergdorp waar alle zeven jaar passiespelen worden gehouden. Met veel ijver en ernst gaan de mensen aan het werk. De groots opgezette spelen vragen immers veel voorbereiding. Maar de dorpsbewoners worden bij de voorbereiding gestoord door een groep vluchtende Turken die uit hun land verdreven zijn. Manolios, die de Christusrol moet spelen, gaat zo in zijn personage op dat hij ook in zijn eigen dorp de Christusrol vervult en de rijke dorpsbewoners oproept om de arme Turken te helpen. Maar slechts een paar mensen zijn daartoe bereid. De meesten sluiten zich aan bij de twijfelachtige woorden van de pope die zegt dat God rijken en armen zó heeft geschapen en dat men zich niet tegen deze goddelijke ordening mag verzetten. Manolios verzet zich hiertegen en uitgerekend op het feest van Kerstmis wordt hij in de kerk vermoord. De vluchtelingen zijn bedroefd en klagen: **"Nu zijn bijna tweeduizend jaar voorbij en nog steeds wordt Christus gekruisigd. Wanneer, o Heer, zult Gij geboren worden om niet meer gekruisigd te worden, om voor altijd bij ons te blijven?"**

In deze roman ontdekken wij een bekoering, een gevaar dat ons christenen altijd opnieuw bedreigt. We hebben altijd de neiging om de Blijde Boodschap in te perken of af te stompen, door ze zo uit te leggen dat ze past bij onze gemakzucht. Te vaak ook neigen wij vast te houden aan een bepaalde orde, aan bepaalde gewoontes. De hoofdfiguur uit de roman heeft ontdekt dat het Christendom in zijn dorp in het confectiepak van het gemakkelijke burgerlijke

leventje gestoken was. Al heel vlug wordt zo een confectiepak een dwangbuis waardoor het evangelie werkeloos en machteloos wordt en zich niet meer kan ontplooiën. De Blijde Boodschap wordt maar al te vaak aangepast aan wat wij leuk of mooi vinden, aan wat ons het beste uitkomt.



Maar Jezus zelf leefde 'onaangepast'. Consequent ging Hij zijn weg tot het einde. Daarvoor moest Hij met zijn leven betalen. Ofschoon Hij dat wist, ging Hij door met de goddeloosheid en de onmenselijkheid van zijn tijd aan te klagen. Daardoor maakte Hij zich vijanden, maar ook vrienden. Aan deze laatsten liet Hij zien hoe een leven naar Gods bedoelingen er uit ziet. Het is een leven dat open staat naar God toe en naar de mensen. Het is een leven van liefde. Deze nieuwe manier van leven was wonderlijk: "Blinden zien en doven horen; melaatsen worden gereinigd en lammen gaan. Doden staan op en aan armen wordt de Blijde Boodschap verkondigd."

Jezus heeft het nieuwe leven in zich en Hij geeft het door aan wie er ontvankelijk voor is. Drie jaar lang waren de

leerlingen daarvan getuige geweest. In het begin had Jezus allen maar gesproken tot het volk van Israël, maar nu, na zijn verrijzenis, krijgen de leerlingen de opdracht om het evangelie te verkondigen in heel de wereld. Omdat dit een moeilijke en zware taak is, ontvangen ze de heilige Geest die hen sterkt en hen inzicht geeft in de heilige Schrift. Vooral worden ze gesterkt door het vieren van de Eucharistie. Daar immers is Christus zelf in hun midden.

In de handelingen van de apostelen staat vaker dat de

mensen de eerste christenen bewonderden, omdat ze zo een hechte groep vormden. Ze keken naar hen op en ze zeiden tot elkaar: "Zie eens hoe ze van elkaar houden." Meer nog dan in veel woorden, meer nog dan in allerhande activiteiten ligt juist daarin de overtuigingskracht van het evangelie. Mensen moeten zien dat wij, christenen, van elkaar houden. In die zin is het goed om steeds het voorbeeld van de eerste christenen voor ogen te houden.

Pastoor L. Creemers

## KERK van de H. GERTRUDIS MAASBRACHT

Adres kerk: kerkplein 1

Kerkbijdrage: rekeningnummer: NL09 RABO 013.09.01.490

Misstipendia, giften, etc.: rekeningnummer: NL31 RABO 0130901482

### MISINTENTIE BESTELLEN:

- minstens 3 weken van te voren via envelop
- brievenbus pastorie Kerkplein 2
- Bijdrage H. Mis: in het weekend: € 30,- op weekdays: € 10,-

### LITURGISCHE KALENDER

Zondag 14 april: 3<sup>e</sup> zondag van Pasen

10.45u: de communicantjes vertrekken bij de Brachtertuinen

11.00u: **viering van de eerste**

**H. Communie**

Gest Jrd Harie en Lies Wilms-Dierx



Maandag 15 april:

09.00u: voor een goede opvolger van Mgr. Smeets als bisschop van Roermond

Dinsdag 16 april: H. Bernadette Soubirous

18.40u: Rozenhoedje

19.00u: voor een spoedige vrede in Oekraïne, Israël en Palestina

Vrijdag 19 april:

09.00u: voor onze zieken

Zondag 21 april: 4<sup>e</sup> zondag van Pasen - Roepingenzondag

11.00u: Gest Jrd Tjeu Verwijlen en Toos Verwijlen-Dirckx - Jrd Corrie Wilms-Puts en Jac Wilms

Na de H. Mis: kerkdeurcollecte voor de priesteropleiding in ons bisdom

## KERK van het H. HART VAN JEZUS BRACHTERBEEK

Adres kerk: Kerkstraat 7

Kerkbijdrage, misstipendia, giften, etc.: rekeningnr.: NL03 RABO 0130901598

### MISINTENTIE BESTELLEN:

- minstens 3 weken van te voren via envelop in de brievenbus bij de ingang naar de sacristie van de kerk.
- Bijdrage H. Mis: in het weekend: € 30, op weekdays: € 10,-

### LITURGISCHE KALENDER

Zondag 14 april: 3<sup>e</sup> zondag van Pasen

11.00u: eerste H. Communie van de kinderen van Maasbracht en Brachterbeek in de kerk van Maasbracht

Woensdag 17 april:

18.40u: Rozenhoedje

19.00u: H. Mis in kapel Tergouwen

Zondag 21 april: 4<sup>e</sup> zondag van Pasen - Roepingenzondag

09.30u: Gest Jrd Peter en Maria Linssen-Wilms - Gest Jrd Wim Jochems, Toos Saes en overleden ouders

Na de H. Mis: kerkdeurcollecte voor de priesteropleiding in ons bisdom



## KERK van de H. MARTINUS LINNE

Adres kerk: Kerkstraat 1

Kerkbijdrage - Misstipendia - giften: rekeningnummer: NL30 RABO 0129301388

### MISINTENTIE BESTELLEN:

- minstens 3 weken van te voren aanleveren bij Mw. Schuren (Grotestraat 33) of bij Mw. Goossen (Gelreplein 30)
- Bijdrage H. Mis: in het weekend en op feestdagen: € 30,-



### LITURGISCHE KALENDER

Zaterdag 13 april: 3<sup>e</sup> zondag van Pasen

19.15u: Dameskoor

In deze H. Mis stellen de kinderen die op Hemelvaartsdag hun eerste H. Communie doen zich voor aan de parochie

Zondag 21 april: 4<sup>e</sup> zondag van Pasen - Roepingen-zondag

09.30u: M. Mis in Brachterbeek

11.00u: H. Mis in Maasbracht

Na de H. Missen: kerkdeurcollecte voor de priesteropleiding in ons bisdom



## KERK van de H. STEPHANUS STEVENSWEERT

Adres kerk: Jan van Steffeswertplein

Kerkbijdrage - Misstipendia - giften: rekeningnummer: NL30 RABO 0149501153

### MISINTENTIE BESTELLEN:

- minstens 3 weken van te voren aanleveren
- via envelop in de brievenbus aan het poortje bij kerk (nr. 3A).
- Bijdrage H. Mis: in het weekend en op feestdagen: € 30,-



### LITURGISCHE KALENDER

Zaterdag 13 april: 3<sup>e</sup> zondag van Pasen

18.00u: Dameskoor

Overleden familie Hendrik Seegers-Rutten - Gest Jrd Wim Smetsers

Zaterdag 20 april: 4<sup>e</sup> zondag van Pasen - Roepingen-zondag

19.15u: H. Mis in Ohé en Laak

Na de H. Mis: kerkdeurcollecte voor de priesteropleiding in ons bisdom

## KERK van O. L. VROUW GEBOORTE OHÉ EN LAAK

Adres kerk: Kerkstraat

Kerkbijdrage - Misstipendia - giften: rekeningnummer: NL48 RABO 0138600260

### MISINTENTIE BESTELLEN:

- minstens 3 weken van te voren aanleveren
- via envelop in de brievenbus aan de rechterzijde van de kerk
- Bijdrage H. Mis: in het weekend en op feestdagen: € 30,-



### LITURGISCHE KALENDER

Zaterdag 13 april: 3<sup>e</sup> zondag van Pasen

18.00u: H. Mis in Stevensweert

Zaterdag 20 april: 4<sup>e</sup> zondag van Pasen - Roepingen-zondag

19.15u: Kerkkoor met Latijnse zang

Zeswekendienst Jo Dekkers - Zeswekendienst Sjra Graus - Jrd Hendrikus Graus en Josephina Graus-Peulen en alle overledenen van de familie

Na de H. Mis: kerkdeurcollecte voor de priesteropleiding in ons bisdom



## GOUDEN JUBILEUM DAMESKOOR "DE MAASGALM"



Op 6 april vierde het dameskoor "de Maasgalm" zijn 50<sup>e</sup> verjaardag met een klein concert in de Stephanuskerk in Stevensweert, gevolgd door een prachtig gezongen H. Mis en een gezellig samenzijn. Het deed deugd dat zoveel mensen bij het concert en de H. Mis aanwezig waren. De reacties waren unaniem zeer positief. Na de H. Mis konden de talrijk opgekomen belangstellenden de dames persoonlijk feliciteren.



Bij het gezellig samenzijn "in 't Brooks" werden enkele dames onderscheiden: Toos Vleeshouwers die al vanaf de stichting bij het koor is en Mariet Verwijlen die ook al vijftig jaar koorlid is, eerst bij het koor in Roosteren en daarna bij "de Maasgalm". De derde persoon die een onderscheiding kreeg van de Gregoriusvereniging van het bisdom Roermond was Mia Geurts (25 jaar koorlid) die jammer genoeg wegens ziekte niet bij het feestje aanwezig kon zijn.

Het was een mooie en geslaagde dag waar de leden van het koor met plezier op zullen terugkijken. Dank aan het koorbestuur voor de perfecte organisatie!

Pastoor L. Creemers

## PAUS FRANCISCUS OVER BENEDICTUS XVI:

### "HIJ LIET ME GROEIEN"

In een nieuw boek spreekt paus Franciscus openhartig over zijn warme relatie met Benedictus XVI en over de pausverkiezingen van 2005 en 2013.

Het interviewboek verscheen op 3 april in het Spaans met als titel "De opvolger: mijn herinneringen aan Benedictus XVI" ("El Sucesor, mis recuerdos de Benedicto XVI"). Het is gebaseerd op drie gesprekken van de paus

met de Spaanse journalist en correspondent voor de Spaanse krant ABC Javier Martínez Brocal.

Het lijkt erop dat Franciscus erop stond om zijn eigen verhaal te vertellen over zijn unieke relatie met paus emeritus Benedictus XVI. Op de dag van diens begrafenis verscheen een boek van de hand van zijn privésecretaris Georg Gänswein waarover Franciscus 'pijn voelde'. 'Het is erg triest om een boek te publiceren dat mij op de dag van de begrafenis aanspreekt en dingen vertelt die niet waar zijn,' zegt de paus daarover aan de journalist Brocal.



In het interviewboek spreekt paus Franciscus met bewondering en waardering over zijn voorganger en vertelt hij dat ze een positieve relatie hadden na diens aftreden en zijn eigen pausverkiezing. Hij typeert Benedictus als 'een heilig man', 'een contemplatief', 'een zachtaardige man' en 'een authentieke pastor'. "Hij was zachtmoedig, en sommigen maakten daar misbruik van."

### **Ratzinger was in 2005 voorkeur van paus Franciscus**

Hoewel 'kardinalen een eed afleggen om niet te onthullen wat er tijdens het conclaaf gebeurt', wil Franciscus openlijk praten over het conclaaf van 2005 dat leidde tot de verkiezing van Ratzinger tot paus Benedictus XVI. Want 'pausen hebben toestemming om te praten', aldus Franciscus.

Tijdens het conclaaf ontdekte kardinaal Bergoglio dat hij 'gebruikt' werd om de verkiezing van Ratzinger te 'blokkeren'. Toen hij het manoeuvre begreep, zei hij tegen de Colombiaanse kardinaal Darío Castrillón Hoyos: 'Speel niet met mijn kandidatuur, ik ga er niet mee akkoord. Vergeet mij.' Vervolgens veranderden veel kardinalen hun stem en werd Ratzinger bij de vierde stemming gekozen. 'Hij was mijn kandidaat!' zegt paus Franciscus over Ratzinger in 2005. Hij verklaart ook waarom: 'Op dat moment was hij de enige die paus kon zijn', omdat er na een dynamisch, initiatiefnemend en reizend pausdom als dat van Johannes Paulus II behoefte was aan 'een paus die zou zorgen voor een gezond evenwicht, een transitiepaus'. Terugkijkend zegt Franciscus dat als iemand zoals hij 'die de boel in beweging brengt' toen gekozen was, die persoon 'niet in staat zou zijn geweest om iets te doen' als paus.

Als paus emeritus 'liet hij mij groeien om in alle vrijheid beslissingen te nemen', herinnert paus Franciscus zich. 'Hij is nooit tussengekomen. Hij heeft nooit opgehouden om mij te steunen.' Hij zegt dat Benedictus tegen hem zei: 'Ik steun je. Misschien begrijp ik het niet, maar ik steun je.'

Bron: [America Magazine](#) (Engels) en [kerknet.be](#)