



## NIEUWSBRIEF nr. 17

### Parochie H. Rafaël Maasbracht

kerken: H. Gertrudis, Maasbracht  
H. Hart van Jezus, Brachterbeek  
H. Martinus, Linne  
H. Stephanus, Stevensweert  
O.L. Vrouw Geboorte, Ohé en Laak

Adres: Kerkplein 2 6051 DT MAASBRACHT tel.: 0475-468250

mail: [info@rafael-parochie.nl](mailto:info@rafael-parochie.nl)

Website: <http://rafael-parochie.nl>



<https://www.facebook.com/ParochieRafael>

#### PASTOOR:

L. Creemers  
tel.: 0475-468250

Kerkplein 2 6051 DT Maasbracht  
of 06-55735772 mail: [pastoor@rafael-parochie.nl](mailto:pastoor@rafael-parochie.nl)

#### H. MISSEN IN DE PAROCHIE:

Maasbracht	zondag: 11.00u	maandag en vrijdag: 09.00u	dinsdag: 19.00u
Brachterbeek	(om de 14 dagen in de even weken)	zondag: 09.30u	elke woensdag: 19.00u (in de Loretokapel Tergouwen)
Linne	(om de 14 dagen in de oneven weken)	zaterdag: 19.15u	
Stevensweert	(om de 14 dagen in de oneven weken)	zaterdag: 18.00u	
Ohé en Laak	(om de 14 dagen in de even weken)	zomertijd: zaterdag: 19.15u - wintertijd: 16.00u	

#### DOOPZONDAGEN:

Ohé en Laak en Stevensweert:	1 <sup>e</sup> zondag van de maand	Linne:	2 <sup>e</sup> zondag van de maand
Maasbracht:	3 <sup>e</sup> zondag van de maand	Brachterbeek:	4 <sup>e</sup> zondag van de maand

- ◆ a.u.b. tijdig afspreken met de pastoor
- ◆ Voorbereidingsavond voor de ouders: eerste dinsdag van de maand om 20.00u in het parochiehuis (Kerkplein 2)

**ZIEKENCOMMUNIE:** Eerste vrijdag en eerste zaterdag van de maand: s.v.p. aanmelden bij pastoor

#### WIJNSTOK EN RANKEN

Jezus gebruikt opvallend vaak beelden uit de natuur om ons duidelijk te maken wie Hij is en wie wij zijn. Hij is het zaad en wij de akker. Hij is de Herder en wij zijn de kudde. En zondag horen we: Hij is de wijnstok en wij zijn de ranken.



Wie weet hoe een wijnstok er uitziet, kan zich gemakkelijk een beeld vormen van wat Jezus bedoelt. Een wijnstok ziet er, zeker in de wintermaanden, altijd oud en dor uit. Het is geen mooi, recht hout, maar krom en gekronkeld. Een timmerman of een beeldsnijder kan er niets mee. Zo lijkt het ook met Jezus te zijn: 2000 jaar oud, voorbijgestreefd, schijnbaar niet productief, niet bruikbaar in de ogen van een wereld die alleen maar het mooiste en het chicste wil.

Maar: schijn bedriegt. Een wijnstok is een wonder van leven. Hij kan tot driehonderd kilogram druiven voortbrengen. Hij zuigt de levenssappen uit de bodem, soms tot 15 meter diep, en zorgt ervoor dat zijn levenssappen zich voortstuwen tot in de laatste vertakkingen, tot in alle ranken. De ranken van dit schijnbaar onbruikbare hout, die vast blijven aan de wijnstok, dragen uiteindelijk de zoetste vruchten. Zo is het ook met Jezus en ons. Uit zijn gemarteld en gepijnigd lichaam vloeiden water en bloed, symbolen van het doopsel en de eucharistie, de bron van leven

voor alle leden van de Kerk. Door deze levenssappen gevoed, zijn er in de loop van de eeuwen ontelbare mensen opgestaan die in verbondenheid met Jezus grootse dingen tot stand gebracht hebben.

Het is niet zomaar dat Jezus het beeld van de wijnstok op zichzelf toepast. In het evangelie van Johannes worden deze woorden uitgesproken bij het Laatste Avondmaal. De beker met wijn, waarover Jezus de mysterieuze woorden "dit is mijn bloed" had uitgesproken, was rondgegaan bij de leerlingen. Zij hadden allemaal gedronken van de levensbron die Jezus is. Zij hadden zijn levenskracht helemaal in zich opgenomen. Daardoor werden zij ranken van de éne, ware wijnstok. Ze bleven in Hem en Hij in hen. En daardoor konden ze vruchten voortbrengen voor de Kerk. Van Hem ontvingen ze de kracht om te getuigen van de Blijde Boodschap.

Dat waren de apostelen, vroeger... Maar hoe doe je dat nu, in 2024? Hoe blijven wij als ranken verbonden met de wijnstok Jezus? Ik denk dat dit alleen maar kan door een regelmatig contact met de Heer, door ons leven door Hem te laten voeden. En dat kan in de viering van de H. Eucharistie. Hier voedt Jezus ons met zijn Woord in de lezingen en met zijn Lichaam en Bloed bij de H. Communie. Het is dan ook hoogst merkwaardig dat er mensen zijn die menen goede christenen te kunnen zijn zonder deel te nemen aan de H. Mis, die menen met Jezus verbonden te kunnen zijn zonder te luisteren naar zijn Woord. Wie zich niet telkens opnieuw laat voeden met zijn Woord en met zijn Lichaam, met de levenssappen van de wijnstok, die kan net zomin christen blijven als iemand die niet eet en drinkt in leven kan blijven.

Jezus zegt: "Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij wegge-  
worpen als rank en verdort; men brengt ze bij elkaar, gooit  
ze in het vuur en ze verbranden." Dat is het uiteindelijke lot  
van wie zich losmaken van Jezus.

Wil dat dan zeggen dat wie wel verbonden blijft met de  
Heer, die wel naar de kerk komt, meteen een perfecte  
mens is? Helemaal niet! De rank die met de wijnstok ver-  
bonden blijft, moet steeds gezuiverd, gesnoeid worden. De  
zorgzame hand van de wijngaardenier moet soms heel  
pijnlijk werk doen. Ook wie probeert te leven in verbonden-  
heid met Christus, moet zich daarom telkens weer bekeren  
van alles wat dor en onvruchtbaar in hem is. Hij moet zijn  
leven voortdurend zuiveren van alles wat verkeerd is, het  
kwaad laten wegsnoeien. Uiteindelijk draagt de gesnoeide  
rank méér vruchten dan de verwilderde.

Vrucht dragen is niet hetzelfde als succes hebben. Denk  
maar eens aan Jezus en aan de apostelen. Hun leven was  
vruchtbaar, maar in de ogen van de wereld was het zeker  
niet succesvol. Ze werden allen gemarteld en gedood. Hun  
vruchtbaarheid lag op het geestelijk vlak. Ze hebben leven,

liefde, eenheid en  
dienstbaarheid voortge-  
bracht. Dingen die niet  
meteen opvallen en die  
niet meetbaar zijn, maar  
die veel belangrijker zijn  
dan geld en succes.

Ook wij worden opge-  
roepen om zo een  
vruchtbaar leven te lei-  
den in verbondenheid  
met de wijnstok Jezus  
Christus. Hoe we dat  
moeten doen zegt de  
apostel Johannes: "Wij  
moeten niet liefhebben

met woorden en leuzen, maar met concrete daden. Dat is  
onze maatstaf. Daardoor krijgen wij de zekerheid dat wij  
thuishoren bij de waarachtige God."

Pastoor L. Creemers



## KERK van de H. GERTRUDIS MAASBRACHT

Adres kerk: kerkplein 1

Kerkbijdrage: rekeningnummer: NL09 RABO 013.09.01.490

Misstipendia, giften, etc.: rekeningnummer: NL31 RABO 0130901482

### MISINTENTIE BESTELLEN:

- minstens 3 weken van te voren via envelop
- brievenbus pastorie Kerkplein 2
- Bijdrage H. Mis: in het weekend: € 30,- op weekdays: € 10,-



### LITURGISCHE KALENDER

#### Vrijdag 26 april:

09.00u: voor alle intenties van onze parochie

#### Zondag 28 april: 5<sup>e</sup> zondag van Pasen

11.00u: voor alle overleden parochianen

#### Maandag 29 april: H. Catharina van Siena, maagd en kerklerares, patrones van Europa

09.00u: om meer respect en waardering voor alle vrou-  
wen

#### Dinsdag 30 april: H. Pius V, Paus

18.40u: Rozenhoedje

19.00u: voor onze zieken

#### Vrijdag 3 mei: HH. Filippus en Jacobus, apostelen

08.40u: Rozenhoedje

09.00u: voor alle geloofsverkondigers

#### Zondag 5 mei: 6<sup>e</sup> zondag van Pasen

11.00u: Helmut van Geenen (C) ~ Lou Collaert  
(verjaardag)

## KERK van het H. HART VAN JEZUS BRACHTERBEEK

Adres kerk: Kerkstraat 7

Kerkbijdrage, misstipendia, giften, etc.: rekeningnr.: NL03 RABO 0130901598

### MISINTENTIE BESTELLEN:

- minstens 3 weken van te voren via envelop  
in de brievenbus bij de ingang naar de sacristie van de kerk.
- Bijdrage H. Mis: in het weekend: € 30, op weekdays: € 10,-



### LITURGISCHE KALENDER

#### Zondag 28 april: 5<sup>e</sup> zondag van Pasen

11.00u: H. Mis in Maasbracht

#### Woensdag 1 mei: H. Jozef, arbeider

18.40u: Rozenhoedje

19.00u: H. Mis in kapel Tergouwen

#### Zondag 5 mei: 6<sup>e</sup> zondag van Pasen

09.30u: Gest Jrd Peter en Maria Linssen-Wilms en fami-  
lie ~ Rector Hendrix en onze oorlogsslachtof-  
fers ~ pastoor Jozef Linssen en familie

## KERK van de H. MARTINUS LINNE

Adres kerk: Kerkstraat 1

Kerkbijdrage - Misstipendia - giften: rekeningnummer: NL30 RABO 0129301388

### MISINTENTIE BESTELLEN:

- minstens 3 weken van te voren aanleveren bij Mw. Schuren (Grotestraat 33) of bij Mw. Goossen (Gelreplein 30)
- Bijdrage H. Mis: in het weekend en op feestdagen: € 30,-



### LITURGISCHE KALENDER

Zaterdag 27 april: 5<sup>e</sup> zondag van Pasen

19.15u: (geen koor) Gest Jrd Joos en Lena Geurts-Boonen ~ Gest Jrd Leo Wijers en Liza Hulsbosch ~ ~ Ouders Hansen-van der Leeuw en overleden familieleden en Jo Aarts en overleden ouders en familie

Zondag 5 mei: 6<sup>e</sup> zondag van Pasen

09.30u: M. Mis in Brachterbeek

11.00u: H. Mis in Maasbracht

Donderdag 9 mei: Hemelvaart van de Heer

11.00u: viering van de eerste H. Communie

## KERK van de H. STEPHANUS STEVENSWEERT

Adres kerk: Jan van Steffeswertplein

Kerkbijdrage - Misstipendia - giften: rekeningnummer: NL30 RABO 0149501153

### MISINTENTIE BESTELLEN:

- minstens 3 weken van te voren aanleveren
- via envelop in de brievenbus aan het poortje bij kerk (nr. 3A).
- Bijdrage H. Mis: in het weekend en op feestdagen: € 30,-



### LITURGISCHE KALENDER

Zaterdag 27 april: 5<sup>e</sup> zondag van Pasen

18.00u: (geen koor) Voor de overledenen wier namen zijn opgetekend in het zielenboek ~ Piet Peeters, Maria Peeters-van den Bergh en zoon

Albert ~ Harie Jonk en Maria Jonk-van der Sterren

Zaterdag 4 mei: 6<sup>e</sup> zondag van Pasen

19.15u: H. Mis in Ohé en Laak

## KERK van O. L. VROUW GEBOORTE OHÉ EN LAAK

Adres kerk: Kerkstraat

Kerkbijdrage - Misstipendia - giften: rekeningnummer: NL48 RABO 0138600260

### MISINTENTIE BESTELLEN:

- minstens 3 weken van te voren aanleveren
- via envelop in de brievenbus aan de rechterzijde van de kerk
- Bijdrage H. Mis: in het weekend en op feestdagen: € 30,-



### LITURGISCHE KALENDER

Zaterdag 27 april: 5<sup>e</sup> zondag van Pasen

18.00u: H. Mis in Stevensweert

Zaterdag 4 mei: 6<sup>e</sup> zondag van Pasen

19.15u: Kerkkoor met Nederlandse zang

Om een spoedig einde van oorlogen en onlusten en om een duurzame vrede



### OVERLEDEN

Op 13 april overleed in zorgcentrum "de Egthe" onze parochiane Finneke Smeets-Peters. Ze bereikte de hoge leeftijd van 100 jaar. Moge God haar vrede en rust geven in het eeuwige leven en moge hij hen troosten die haar het meest nabij waren.

## **OOK ONZE PAROCHIE ACTIEF MET KERKENVISIE**

In oktober heeft het bisdom Roermond alle parochies en parochiefederaties in Limburg gevraagd om pastorale toekomstvisies voor hun kerkgebouwen te maken. Een half jaar later zijn de meeste parochies hier serieus mee aan de slag. "De urgentie om een toekomstvisie te ontwikkelen, wordt breed onderschreven."

Onder de titel 'Het huis van God in de parochie' presenteerde het bisdom eind vorig jaar een handreiking voor parochie(federatie)s om tot een duidelijk pastoraal profiel voor hun kerkgebouwen te komen en een visie op te stellen voor de komende 5, 10 en 20 jaar. "De parochies hebben die handschoen serieus opgepakt," zegt algemeen gedelegeerde Harry Quaedvlieg. "Ik hoor van alle kanten dat kerkbesturen erover spreken en dat er bijeenkomsten met parochianen worden gehouden. Dat is heel goed, want dat betekent dat de zorg voor de toekomst van de kerkgebouwen breed leeft."

Wat wel opvalt, is dat de gesprekken al snel gaan over de vraag: welke kerken gaan er dicht en welke herbestemming krijgen ze? "Dat is heel begrijpelijk," zegt Quaedvlieg, "maar de eigenlijke vraag is: welke kerken blijven er in de toekomst open? Dat lijkt een woordenspel, maar het uitgangspunt is totaal anders. Ga je uit van de vraag: hoe lang houden we het nog vol met deze gebouwen? Of stel je jezelf de vraag: wat voor soort geloofsgemeenschap willen we zijn en welke gebouwen hebben we daarvoor nodig?" Het ene is een sterfhuisconstructie, het andere is missionair en toekomstgericht.

### **Gemeentelijke kerkenvisies**

Gelijktijdig met de vraag naar pastorale toekomstvisies voor kerkgebouwen die het bisdom aan parochiefederaties heeft gesteld, worden door veel gemeentes op dit moment ook kerkenvisies ontwikkeld. Quaedvlieg juicht dit toe, maar wijst er wel op dat gemeentes en parochies een andere opdracht en een andere verantwoordelijkheid hebben. "Burgerlijke overheden kijken naar de maatschappelijke weerslag op de omgeving, met name als kerksluiting in het vizier komt. Als Kerk hoort het ons in eerste instantie om de verkondiging van de boodschap te gaan en alles wat daarmee samenhangt. Dat hoeft elkaar helemaal niet te bijten, maar het is wel goed dat kerkbesturen zich realiseren dat hun rol een andere is dan die van de gemeente."

Het is ook niet aan gemeentes om te bepalen wat er met kerkgebouwen gebeurt. "Kerken zijn eigendom van de parochie en daarom zijn de kerkbesturen als eerste aan zet om te bepalen welke gebouwen ze voor de toekomst willen behouden," zegt Quaedvlieg. "In sommige gevallen kan dat afwijken van de visie die een gemeente heeft." De meeste gemeentes nemen in hun kerkenvisies overigens een afwachtende houding aan. "Dat onderschrijft de urgentie voor kerkbesturen om zelf goed te weten welke kant ze op willen," aldus Quaedvlieg.

### **Hulp**

Het bisdom heeft alle parochie(federatie)s gevraagd om uiterlijk 1 augustus een pastorale visie en functiebeschrijving voor hun kerkgebouwen in te leveren. Quaedvlieg heeft er alle vertrouwen in dat dit voor de meeste parochies ook gaat lukken. Desgewenst is de Commissie Herstructurering van het bisdom van harte bereid om parochies te helpen bij het opstellen van hun kerkenvisie, door mee te denken over de vraag hoe het

ontwikkelen van zo'n visie het beste aangepakt kan worden en welke gesprekspartners daarbij betrokken kunnen worden.

### **En wij?**

Uiteraard is ook ons kerkbestuur bezig met de vraag "welke kerken willen we openhouden in de toekomst?" Op de eerste plaats wordt dan natuurlijk gekeken naar de ligging van de kerken, naar het kerkbezoek, naar de betrokkenheid van de parochianen, naar de kerkbijdrage, naar de kosten (energie, verzekering), naar de staat van onderhoud op korte en lange termijn. Helaas moeten we vaststellen dat er kerken zijn waar de collecte van het gemiddelde bezoekersaantal niet eens volstaat om de dirigent of organist te betalen, laat staan de andere kosten. Als we dit in acht nemen, moeten we zeer ernstig gaan nadenken over de kerken van Brachterbeek, Linne en Ohé en Laak. Is het verantwoord om deze kerken in de toekomst open te houden als de kosten onbetaalbaar hoog zijn in verhouding met de geringe inkomsten? Het zijn pijnlijke vragen, maar het is niet realistisch om er niet over na te denken. Ook ons kerkbestuur moet vóór 1 augustus een antwoord naar het bisdom sturen: welke kerken willen we over vijf, tien, vijftien jaar openhouden en welke zullen we noodgedwongen moeten sluiten? Stel u maar eens in de plaats van het kerkbestuur... Niet eenvoudig! Of stel: je woont in een prachtig pand, maar het is veel te groot en je inkomen is niet voldoende om gas, elektriciteit, verzekeringspremies te betalen of om groot onderhoud te plegen, wat zou je dan (noodgedwongen moeten) doen???

Pastoor L. Creemers

## **UIT DE NIEUWSBRIEF VAN HET BISDOM (clavis)**

### **Dekenaat Susteren**

De zeeerwaarde heer Lambert Creemers krijgt met ingang van 1 juni eervol ontslag als pastoor van de parochie H. Rafaël. Dat is sinds begin dit jaar de naam van de fusieparochie die ontstaan is uit het samengaan van de parochies van Maasbracht, Stevensweert, Linne, Brachterbeek en Ohé en Laak. De 70-jarige pastoor Creemers gaat met emeritaat. Hij heeft 43 jaar als priester voor het bisdom Roermond gewerkt, waarvan 29 jaar als pastoor van Maasbracht, later uitgebreid met benoeringen in de andere parochies. Onder zijn leiding zijn deze gefuseerd tot één nieuwe parochie. Vóór zijn tijd in Maasbracht en omgeving was Creemers kapelaan in Weert en pastoor in Roermond, Elsloo en Nederweert. Het is nog niet bekend wie de nieuwe pastoor van de H. Rafaëlparochie wordt.

In de periode waarin er geen pastoor is, zal deken Lauvenberg van Susteren administrator (plaatsvervangend pastoor) zijn van de Rafaëlparochie.

[Clavis | Bisdom Roermond \(bisdom-roermond.org\)](http://bisdom-roermond.org)

### **DANK**

Hartelijke dank voor uw bijdrage aan de kerkdeurcollecte voor de priesteropleiding in ons bisdom.

De opbrengst voor onze parochie was € 346,42.

