



NIEUWSBRIEF nr. 19

Parochie H. Rafaël Maasbracht

kerken: H. Gertrudis, Maasbracht
H. Hart van Jezus, Brachterbeek
H. Martinus, Linne
H. Stephanus, Stevensweert
O.L. Vrouw Geboorte, Ohé en Laak

Adres: Kerkplein 2 6051 DT MAASBRACHT tel.: 0475-468250

mail: info@rafael-parochie.nl

Website: <http://rafael-parochie.nl>



<https://www.facebook.com/ParochieRafael>

PASTOOR:

L. Creemers
tel.: 0475-468250

Kerkplein 2 6051 DT Maasbracht
of 06-55735772 mail: pastoor@rafael-parochie.nl

H. MISSEN IN DE PAROCHIE:

Maasbracht	zondag: 11.00u	maandag en vrijdag: 09.00u	dinsdag: 19.00u
Brachterbeek	(om de 14 dagen in de even weken)	zondag: 09.30u	elke woensdag: 19.00u (in de Loretokapel Tergouwen)
Linne	(om de 14 dagen in de oneven weken)	zaterdag: 19.15u	
Stevensweert	(om de 14 dagen in de oneven weken)	zaterdag: 18.00u	
Ohé en Laak	(om de 14 dagen in de even weken)	zomertijd: zaterdag: 19.15u - wintertijd: 16.00u	

DOOPZONDAGEN:

Ohé en Laak en Stevensweert:	1 ^e zondag van de maand	Linne:	2 ^e zondag van de maand
Maasbracht:	3 ^e zondag van de maand	Brachterbeek:	4 ^e zondag van de maand

◆ a.u.b. tijdig afspreken met de pastoor

◆ Voorbereidingsavond voor de ouders: eerste dinsdag van de maand om 20.00u in het parochiehuis (Kerkplein 2)

ZIEKENCOMMUNIE: Eerste vrijdag en eerste zaterdag van de maand: s.v.p. aanmelden bij pastoor

TUSSEN HEMELVAART EN PINKSTEREN

Op de zevende Paaszon­dag, de zon­dag tus­sen Hemel­vaart en Pink­steren, bevin­den we ons mid­den in een heel oude noveen, die ont­stond in de eerste christe­lijke ge­meenschap van Jeru­zalem. Vol­gens Lucas, de schrijver van de Handelingen van de apostelen, waren de leer­lingen na de Hemel­vaart van Jezus terug­gekeerd naar Jeru­zalem om daar in de zaal van het Laatste Avondmaal samen met de vrouwen en met Maria, de Moeder van Jezus, eens­ge­zind en vol­hardend te bid­den om de komst van de heilige Geest.

Het zou een goede zaak zijn als ook wij ons biddend voor­bereiden op de komst van Gods Geest. Het gebed maakt ons ont­vankelijk. Het gebed is de voor­waarde voor de komst van de Geest. Deze kan maar werken daar waar wij open­heid scheppen. Wie vol is van zichzelf, biedt de Geest geen kans om binnen te treden. De heilige paus Johannes-Paulus II vroeg ons, in voor­bereiding op het derde millennium, mee te doen aan het gebed om de heilige Geest. Hij drong er vooral op aan dat we de H. Geest bid­den om de vervul­ling van Jezus' harten­wens: "Vader, mogen allen één zijn!"

Ons gebed tijdens de Pinksternoveen kan bestaan in het persoonlijk of gezamenlijk (thuis met het gezin) bid­den van de eenvoudige zin: "Kom, heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw liefde". Ook een rozenhoedje of een deel daarvan kan gemak­kelijk in ieder gezin gebeden worden. Wij zijn immers nog in de meimaand en ook de apostelen baden samen met Maria, de Moeder van Jezus. Zij was de eerste die ver-



vuld werd van de heilige Geest toen ze ja zei tegen de engel Gabriël op de vraag of zij de moeder van Jezus wilde worden.

Pastoor L. Creemers

GEBED VAN EEN TIENER VOOR MOEDERDAG

Heer Jezus, Gij hebt ook een moeder gehad, zoals wij. Gij hebt van haar gehouden zoals niet één. Vandaag op deze Moederdag wil ik speciaal mijn moeder danken.

"Dankjewel voor het kloppje op mijn slaapkamerdeur, als ik op tijd op school moest zijn. Dank je wel voor het kruisje op mijn voorhoofd. Dank je voor de kleren die, mooi gewassen, je voor mij hebt klaargelegd. Dank je voor de boterhammen met lekkers erop. Dank je voor de hulp bij een lastig huiswerk. Dank je voor je luisterende aandacht als ik in moeilijkheden ben. Dank je voor je goedheid en bezorgdheid, je nooit ophoudende liefde. Ik voel steeds hoezeer ik je kind ben. Dank je voor het leven dat je mij hebt doorgegeven."

Vergeef mij ook, Heer Jezus, als ik het mijn moeder niet



altijd gemakkelijk maak, als ik kwaad de deur achter me dichtgooi en mokkend uren op mijn kamer blijf zitten. Vergeef me als ik het huis doe daveren met die keiharde muziek waar mijn ouders hoorndol van worden. Vergeef me als ik zeggen durf dat het elders beter is, of als ik 's avonds te laat thuiskom.

Heer Jezus, ik ben blij dat Gij er zijt, dat Gij mij zo een moeder gegeven hebt en dat ik altijd van haar mag houden. Zegen dan, Heer Jezus, mijn lieve moeder, vooral op deze moederdag.

KERK van de H. GERTRUDIS MAASBRACHT

Adres kerk: kerkplein 1

Kerkbijdrage: rekeningnummer: NL09 RABO 013.09.01.490

Misstipendia, giften, etc.: rekeningnummer: NL31 RABO 0130901482

MISINTENTIE BESTELLEN:

- minstens 3 weken van te voren via envelop
- brievenbus pastorie Kerkplein 2
- Bijdrage H. Mis: in het weekend: € 30,- op weekdays: € 10,-



LITURGISCHE KALENDER

Vrijdag 10 mei: H. Johannes van Avila, priester en kerkleraar

09.00u: voor roepingen

Zondag 12 mei: 7^e zondag van Pasen

11.00u: Gest Jrd Anny Frenken-van Melick - Gest Jrd Bernard Heijmen en Toos Heijmen-Verlaan

Maandag 13 mei: H. Servatius, bisschop

09.00u: voor de spoedige benoeming van een nieuwe bisschop

Dinsdag 14 mei: H. Mattias, apostel

19.00u: voor allen die het geloof verkondigen

Vrijdag 17 mei:

09.00u: om kracht en steun voor vervolgte christenen

Zondag 19 mei: Pinksteren

11.00u: om de gaven van de heilige Geest voor alle parochianen

Maandag 20 mei: 2^e Pinksterdag - Maria Moeder van de Kerk

11.00u: voor de eenheid van alle christenen

KERK van het H. HART VAN JEZUS BRACHTERBEEK

Adres kerk: Kerkstraat 7

Kerkbijdrage, misstipendia, giften, etc.: rekeningnr.: NL03 RABO 0130901598

MISINTENTIE BESTELLEN:

- minstens 3 weken van te voren via envelop in de brievenbus bij de **ingang naar de sacristie van de kerk.**
- Bijdrage H. Mis: in het weekend: € 30,- op weekdays: € 10,-



LITURGISCHE KALENDER

Zondag 12 mei: 7^e zondag van Pasen

11.00u: H. Mis in Maasbracht

Woensdag 15 mei: alle heilige bisschoppen van Maas-tricht

18.40u: Rozenhoedje

19.00u: H. Mis in kapel Tergouwen

Zondag 19 mei: Pinksteren

09.30u: Gest Jrd voor Jacques en Corrie Sangers-Linssen - Gest Jrd kapelaan Roy De Bié en Frans De Bié

Maandag 20 mei: 2^e Pinksterdag - Maria Moeder van de Kerk

11.00u: H. Mis in Maasbracht

KERK van de H. MARTINUS LINNE

Adres kerk: Kerkstraat 1

Kerkbijdrage - Misstipendia - giften: rekeningnummer: NL30 RABO 0129301388

MISINTENTIE BESTELLEN:

- minstens 3 weken van te voren aanleveren bij Mw. Schuren (Grotestraat 33) of bij Mw. Goossen (Gelreplein 30)
- Bijdrage H. Mis: in het weekend en op feestdagen: € 30,-



LITURGISCHE KALENDER

Zaterdag 11 mei: 7^e zondag van Pasen

19.15u: *Dameskoor*

Eerste communie van Oliwer en Aleksander Gorecki

Gest Jrd Jan en Mia Smits-Peeters en zoon Peter Smits
~ Gest Jrd Gertruda Verboeket, Gerardus Was-
senberg en ouders

Zondag 19 mei: Pinksteren

09.30u: M. Mis in Brachterbeek

11.00u: H. Mis in Maasbracht

Maandag 20 mei: 2^e Pinksterdag

11.00u: H. Mis in Maasbracht

KERK van de H. STEPHANUS STEVENSWEERT

Adres kerk: Jan van Steffeswertplein

Kerkbijdrage - Misstipendia - giften: rekeningnummer: NL30 RABO 0149501153

MISINTENTIE BESTELLEN:

- minstens 3 weken van te voren aanleveren
- via envelop in de brievenbus aan het poortje bij kerk (nr. 3A).
- Bijdrage H. Mis: in het weekend en op feestdagen: € 30,-



LITURGISCHE KALENDER

Zaterdag 11 mei: 7^e zondag van Pasen

18.00u: *Dameskoor*

Elisabeth Seegers ~ Gest Jrd Thieu van Helden
en Maria Bongers ~ overleden ouders Jeurissen
-Wijnen ~ Gest Jrd overleden grootouders Wil-
lem Rutten en Agnes Peeters en alle overlede-
nen van de familie Rutten

Zaterdag 18 mei: vooravond van Pinksteren

19.15u: H. Mis in Ohé en Laak

Zondag 19 mei: Pinksteren

09.30u: M. Mis in Brachterbeek

11.00u: H. Mis in Maasbracht

Maandag 20 mei: 2^e Pinksterdag

11.00u: H. Mis in Maasbracht

KERK van O. L. VROUW GEBOORTE OHÉ EN LAAK

Adres kerk: Kerkstraat

Kerkbijdrage - Misstipendia - giften: rekeningnummer: NL48 RABO 0138600260

MISINTENTIE BESTELLEN:

- minstens 3 weken van te voren aanleveren
- via envelop in de brievenbus aan de rechterzijde van de kerk
- Bijdrage H. Mis: in het weekend en op feestdagen: € 30,-



LITURGISCHE KALENDER

Zaterdag 11 mei: 7^e zondag van Pasen

18.00u: H. Mis in Stevensweert

Zaterdag 18 mei: vooravond van Pinksteren

19.15u: *Kerkkoor met Latijnse zang*

Gest Jrd overleden ouders Houben-Storms en
zonen Jan en Gerard

Zondag 19 mei en maandag 20 mei: 1^e en 2^e Pink-
sterdag

11.00u: H. Mis in Maasbracht



HET WONDER VAN DE MENS

Een man van 82 ging naar de KNO-arts omdat hij slecht hoorde met zijn linkeroor. De dokter onderzocht hem en zei: "Het spijt me, maar ik kan u niet meer helpen. Het is de ouderdom." Hierop vroeg de patiënt: "Maar dokter, is mijn linkeroor dan ouder dan mijn rechter?"

Onze zintuigen zijn vensters op de wereld. Wij zouden willen dat ze dezelfde leeftijd zouden houden als die van ons hart en van onze geest. Door onze zintuigen komen we immers in contact met het mooiste wat er op de wereld bestaat: de levende mens.

In psalm 8 staat over de mens:

"Heer, onze Heer, hoe ontzagwekkend is uw naam op aarde, hoger dan de hemel reikt uw majesteit.

Als ik naar de hemel kijk, het kunstwerk van uw vingers, als ik maan en sterren zie doe Gij daar hebt gezet: ach wat is de mens dan dat Gij naar hem omziet, het menskind dat Gij zo voor hem zorgt?

Niet veel minder dan een engel hebt Gij hem geschapen, hem omkleed met schoonheid en pracht; heel uw schepping aan hem onderworpen, alles aan zijn voeten neergelegd.

Heer onze Heer, hoe groot zijt Gij!"



De heilige Ireneüs heeft het geheim van de mens samengevat in één zin: "De glorie van God is de levende mens, en het leven van de mens is de aanschouwing van God." Of, wat eenvoudiger gezegd: God heeft plezier aan de mens en de mens vindt zijn vreugde in God.

Deze mens is een voortdurende bron van verrassing.

Geen enkel wezen heeft zijn aanpassingsvermogen. Hij heeft al een lange geschiedenis achter de rug en hij heeft nog een grote toekomst voor zich. Mensen kunnen bondgenoten zijn of concurrenten, vrienden of vijanden, bron van vreugde en oorzaak van verdriet.

"Homo homini lupus" (de ene mens is voor de ander een wolf), zo schreef de Engelse wijsgeer Hobbes. Als je hoort van Auschwitz, Dachau, of - meer in onze tijd - Oekraïne en Gaza, dan moet je hem gelijk geven. Mensen kunnen enorm wreed zijn tegenover elkaar en zelfs binnen het gezin of op het werk elkaar maar weinig ruimte gunnen. Het geloof in de goedheid van de mens krijgt dan een flinke deuk.

Maar mensen kunnen voor elkaar ook genade zijn: "Homo homini sacramentum". De ene mens is voor de ander een sacrament, een teken van ontmoeting met God. En gelukkig kun je dát ook vaststellen. Mensen dragen zorg voor elkaar. Een man bezoekt jarenlang zijn zieke echtgenote in een verpleegtehuis; een moeder zorgt 24 uur op 24 voor haar verlamd kind. Maar ook gewoon en dicht bij huis: man en vrouw delen alles met elkaar: vreugde en verdriet, zorgen en pijn; ouders maken tijd voor hun kinderen, laten hen proeven van de liefde die zij voor elkaar hebben. Wat zou onze wereld mooi zijn als alle mensen voor elkaar een genade, een teken van heil zouden zijn!

Pastoor L. Creemers

STORT UW GEEST UIT...

Stort uw Geest uit
over jong en oud
over man en vrouw
over hoog en laag
over west en oost.

Stort uw vuur uit
in het hart van de mensen
in de mond van de mensen
in de handen van de mensen.

Zend uw adem neer
over hen die geloven
over allen die twijfelen
over allen die liefhebben
over allen die eenzaam zijn.

Stort uw vuur uit
over de woorden van de mensen
over het zwijgen van de mensen
over de talen van de mensen
over de liederen van de mensen.

Zend uw adem neer
over allen die toekomst bouwen
over hen die het goede bewaren
over hen die het leven behoeden
over allen die schoonheid scheppen

Stort uw Geest uit
over de huizen van de mensen
over de steden van de mensen
over de wereld van de mensen
over alle mensen van goede wil.

Hier en nu,
over ons
Stort uw Geest uit.