



NIEUWSBRIEF Jg 1 nr. 26 (30-06-2024)

Parochie H. Rafaël Maasbracht

kerken: H. Gertrudis, Maasbracht
H. Hart van Jezus, Brachterbeek
H. Martinus, Linne
H. Stephanus, Stevensweert
O.L. Vrouw Geboorte, Ohé en Laak

Adres: Kerkplein 2 6051 DT MAASBRACHT tel.: 0475-468250

mail: info@rafael-parochie.nl

Website: <http://rafael-parochie.nl>



<https://www.facebook.com/ParochieRafael>

ADMINISTRATOR (plaatsvervangend pastoor): deken G. Lauvenberg

tel.: 046-4491284

of 06-13819886

e-mail: deken@christussalvator.nl

Kapelaan S. Joseph tel. 046-4491296

of 06-85292690

e-mail: sabintmy@gmail.com

H. MISSEN IN DE PAROCHIE:

Maasbracht zondag: 11.00u vrijdag: 09.00u

Brachterbeek (om de 14 dagen in de even weken)

Linne (om de 14 dagen in de oneven weken)

Stevensweert (om de 14 dagen in de oneven weken)

Ohé en Laak (om de 14 dagen in de even weken)

zondag: 09.30u

woensdag: 19.00u (in de Loretokapel Tergouwen)

zaterdag: 19.15u

zaterdag: 18.00u

zomertijd: zaterdag: 19.15u - wintertijd: 16.00u

DOOPZONDAGEN:

Ohé en Laak en Stevensweert: 1^e zondag van de maand

Linne: 2^e zondag van de maand

Maasbracht: 3^e zondag van de maand

Brachterbeek: 4^e zondag van de maand

◆ a.u.b. tijdig afspreken met de pastoor

◆ Voorbereidingsavond voor de ouders: eerste dinsdag van de maand om 20.00u in het parochiehuis (Kerkplein 2)

ZIEKENCOMMUNIE: Eerste vrijdag en eerste zaterdag van de maand: s.v.p. aanmelden bij deken Lauvenberg

Hoorzitting over voorgenomen sluiting Heilig Hart van Jezuskerk Brachterbeek

De toekomst van onze kerkgemeenschap is aan het veranderen. Dat vraagt pijnlijke maar noodzakelijke beslissingen voor de toekomst. Het voornemen is om de Heilig Hart van Jezuskerk te Brachterbeek aan de eredienst te onttrekken en deze een herbestemming te geven. Hiervoor wordt op maandag 8 juli een hoorzitting gehouden om parochianen te informeren en waar ze ook hun eventuele bezwaren kunnen uiten. Iedereen is van harte welkom.

Het kerkbestuur heeft – samen met veel parochianen – helaas moeten vaststellen dat het kerkbezoek in alle kerken van de Rafaëlparochie dramatisch is teruggelopen. De coronacrisis heeft dit proces versneld.

Ook de kerkbijdrage loopt terug; er worden minder H. Missen besteld en de opbrengst van de collectes is navenant gering. Dat betekent dat het onmogelijk wordt om alle kerken van de parochie open te houden voor de eredienst.

De Heilig Hart van Jezuskerk van Brachterbeek is de eerste waarover het kerkbestuur wil nadenken. Het kerkbestuur vindt het belangrijk om het gebouw te behouden voor de gemeenschap, maar ziet geen mogelijkheid meer om ze te behouden voor de eredienst (de zondagsmis, sacramenten, uitvaarten). Met de hoofdkerk in Maasbracht en de kerk van Linne in de nabijheid, zijn er voldoende mogelijkheden om dicht in de buurt de liturgie te vieren.

Om de plannen voor een nieuwe bestemming voor het kerkgebouw te realiseren moet de kerk eerst formeel aan de eredienst onttrokken worden. Daarvoor is het nodig dat er een hoorzitting wordt georganiseerd waarop de parochianen worden ingelicht over de plannen en waar ze ook hun eventuele

bezwaren kunnen uiten.

De hoorzitting zal worden bijgewoond door algemeen gedelegeerde H. Quaedvlieg van het bisdom Roermond en door deken Lauvenberg van Susteren, tevens administrator van de Rafaëlparochie.

De hoorzitting zal plaatsvinden op maandag 8 juli om 19.30 uur in het "Baekerhoes" in Brachterbeek.



De apostel Paulus

In het evangelie vergelijkt Jezus Gods koningschap met een man die de mooiste parel van de wereld ontdekt. Hij verkoopt alles wat hij bezit om die schat te kunnen bemachtigen.

Dat verhaal zou een samenvatting kunnen zijn van Paulus' groeiproces in het geloof. Hij zegt, dat hij alles heeft prijsgegeven om Christus te volgen. Wat vond hij dan in Christus? Dat menselijk geluk niet afhangt van mij, van mijn inspanningen, van mijn prestaties, maar van God. Wat een last mag er dan van mijn schouders vallen! God neemt mij bij de hand, zoals ik ben; op de plaats waar ik mij bevind. Hij komt naar mij toe. En er is geen kracht ter wereld, die mij van Hem kan scheiden. Hij zal dat niet toelaten. Hij die uiteindelijk sterker is dan alle geweld, elke dood, elk kwaad.

Vanaf dat moment noemde Saulus zich Paulus ('klein'). Hij kon zijn mond en voeten niet meer stil houden. Almaar voortgedreven door het verlangen anderen te laten delen in zijn geluk.

Overal waar hij op zijn rusteloze reizen kwam, begaf hij zich eerst naar de synagoge om over zijn geliefde Jezus aan zijn joodse broeders te vertellen.

Dat zij hem niet wilden volgen, was zijn grootste verdriet. Dat zij niet zagen wat hun tot heil strekte, verbijsterde hem. Na een zoveelste vruchteloze discussie met zijn voormalige geloofsgenoten besloot hij, dat het goede nieuws over Jezus voortaan met voorbijgaan aan de joodse erfgenamen meteen aan de heidenen verkondigd zou worden. Daarmee besluit het boek van de Handelingen der Apostelen.

Jezus had het bij zijn leven al gezegd: "De laatsten zullen de eersten zijn ..." En zo hebben wij, verre heidenvolken het mede aan Paulus te danken, dat het evangelie tenslotte ook ons bereikt heeft.



KERK van de H. GERTRUDIS MAASBRACHT

Adres kerk: kerkplein 1

Kerkbijdrage: rekeningnummer: NL09 RABO 013.09.01.490

Misstipendia, giften, etc.: rekeningnummer: NL31 RABO 0130901482

MISINTENTIE BESTELLEN:

- minstens 3 weken van te voren via envelop
- brievenbus pastorie Kerkplein 2
- Bijdrage H. Mis: in het weekend: € 30,- op weekdays: € 10,-



LITURGISCHE KALENDER

Tot er een nieuwe pastoor is vervallen de H. Missen op maandag en dinsdag !

Zondag 30 juni: 13^e zondag door het jaar

11.00u: Gest Jrd Nic en Corrie Heuts-Jochems ~

Vrijdag 5 juli: H. Antonius Maria Zaccaria, priester

09.00u: ter ere van het H. Hart van Jezus ~

Zondag 7 juli: 14^e zondag door het jaar

11.00u: Jrd. V. Gerard van de Runstraat

KERK van het H. HART VAN JEZUS BRACHTERBEEK

Adres kerk: Kerkstraat 7

Kerkbijdrage, misstipendia, giften, etc.: rekeningnr.: NL03 RABO 0130901598

MISINTENTIE BESTELLEN:

- minstens 3 weken van te voren via envelop
in de brievenbus bij de ingang naar de sacristie van de kerk.
- Bijdrage H. Mis: in het weekend: € 30, op weekdays: € 10,-



LITURGISCHE KALENDER

Zondag 30 juni: 13^e zondag door het jaar

09.30u: H. Mis

Woensdag 2 juli: H. Tomas, apostel

18.40u: Rozenhoedje

19.00u: H. Mis in kapel Tergouwen

Zondag 7 juli: 14^e zondag door het jaar

11.00u: H. Mis in Maasbracht

Nieuwe bisschop voor ons Bisdom

Wellicht heeft u het al vernomen. Mgr. dr. C.F.M. (Ron) van den Hout wordt de nieuwe bisschop van het bisdom Roermond. Mgr. Van den Hout is nu nog bisschop van Groningen-Leeuwarden. Paus Franciscus heeft hem met ingang van 21 juni 2024 benoemd tot opvolger van de eind vorig jaar overleden Mgr. Harrie Smeets en tot 25e bisschop op de zetel van Roermond.

Omdat Mgr. Van den Hout al bisschop is, hoeft er geen bisschopswijding meer plaats te vinden. Wel zal hij tijdens een pontificale viering op 24 augustus in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond de bisschopszetel in bezit nemen.

Vanaf dat moment neemt hij officieel het bestuur van het bisdom Roermond over.

Diocesaan administrator Mgr. René Maessen en hulpbisschop Mgr. Everard de Jong zijn zeer verheugd met de benoeming van Mgr. Van den Hout en heten hem mede namens het kathedraal kapittel en de medewerkers van het bisdom Roermond van harte welkom in Limburg. Zij zijn ervan overtuigd dat hij een waardige opvolger zal zijn van de helaas veel te vroeg overleden Mgr. Smeets.



KERK van de H. MARTINUS LINNE

Adres kerk: Kerkstraat 1

Kerkbijdrage - Misstipendia - giften: rekeningnummer: NL30 RABO 0129301388

MISINTENTIE BESTELLEN:

- minstens 3 weken van te voren aanleveren bij Mw. Schuren (Grotestraat 33) of bij Mw. Goossen (Gelreplein 30)
- Bijdrage H. Mis: in het weekend en op feestdagen: € 30,-



LITURGISCHE KALENDER

Zondag 30 juni: 13^e zondag door het jaar

09.30u: M. Mis in Brachterbeek

11.00u: H. Mis in Maasbracht

Zaterdag 6 juli: 14^e zondag door het jaar

19.15u: Kerkkoor St. Martinus

KERK van de H. STEPHANUS STEVENSWEERT

Adres kerk: Jan van Steffeswertplein

Kerkbijdrage - Misstipendia - giften: rekeningnummer: NL30 RABO 0149501153

MISINTENTIE BESTELLEN:

- minstens 3 weken van te voren aanleveren
- via envelop in de brievenbus aan het poortje bij kerk (nr. 3A).
- Bijdrage H. Mis: in het weekend en op feestdagen: € 30,-



LITURGISCHE KALENDER

Zaterdag 29 juni: 13^e zondag door het jaar

19.15u: M. Mis in Ohé en laak

Zaterdag 6 juli: 14^e zondag door het jaar

18.00u: Dameskoor

Collecte voor het onderhoud van de kerk

Gest Jrd overleden ouders Verwijlen-Rutten ~ Jrd Elisabeth Seegers ~ Pierre Kehrens en Anna Kehrens-Rutten (tgv beider naamfeest), dochter Susan en alle overledenen van de familie ~ Piet Peeters, Maria Peeters-van den Bergh en zoon Albert ~ Harie Jonk en Maria Jonk-van der Sterren ~

KERK van O. L. VROUW GEBOORTE OHÉ EN LAAK

Adres kerk: Kerkstraat

Kerkbijdrage - Misstipendia - giften: rekeningnummer: NL48 RABO 0138600260

MISINTENTIE BESTELLEN:

- minstens 3 weken van te voren aanleveren
- via envelop in de brievenbus aan de rechterzijde van de kerk
- Bijdrage H. Mis: in het weekend en op feestdagen: € 30,-



LITURGISCHE KALENDER

Zaterdag 29 juni: 13^e zondag door het jaar

19.15u: M. Mis in Ohé en laak

Zaterdag 6 juli: 14^e zondag door het jaar

18.00u: H. Mis in Stevensweert

Onderweg naar zondag (13e Zondag van het jaar)

- eerste lezing: Wijsh. 1, 13-15; 2, 23 -24
- tweede lezing: 2 Kor. 8, 7.9.13.15
- evangelie: Mc. 5, 21-43

Wat is de zin van het leven? dat is een vraag die we ons nu en dan stellen. Het antwoord op de vraag is één woord, en dat is liefde. Zonder liefde is het leven inderdaad zinloos. Door alle oorlogen en geweld zien we vooral veel eigenliefde van de tirannen in de wereld. Maar we zien in heel veel landen ook meer en meer een vreselijke radicalisering die het normale leven onmogelijk maakt en veel pijn en lijden veroorzaakt.

Pijn en lijden komen ook sterk tot uiting in het evangelie. De pijn van de vrouw die lijdt al twaalf jaar aan bloedverlies, en die daarom geen normaal leven kan leiden. Want door haar ziekte wordt ze behandeld als een melaatse. Ze mag dus niemand aanraken en ook door niemand aangeraakt worden. Vandaar dat ze gemakkelijk tot bij Jezus raakte. En dan doet ze iets wat ze dus niet mag doen: ze stoot Jezus' kleding aan, want ze gelooft dat dit voldoende zal zijn om haar te genezen. En inderdaad, ze voelen dat ze genezen zijn door de kracht van dat geloof. Dat zegt Jezus ook heel uitdrukkelijk: 'Uw geloof heeft u genezen. Wees gerust, wees van uw kwaal verlost.'

De kracht van het geloof in Jezus herkennen we ook in Jäirus, en dat is heel merkwaardig, want hij is de overste van de synagoge. Hij is dus een farizeeër, en dat zijn niet directe Jezus' beste vrienden. Integendeel, ze verachten Hem omdat Hij een God van liefde en vrede verkondigt, en met zondaars en tollenaars, armen en zieken, lammen en melaatsen omgaat als waren dat allemaal respectabele mensen. Maar Jäirus heeft die minachting voor Jezus gedeeltelijk overwonnen dat hij zelfs op zijn klachten valt om zijn hulp af te smeken voor zijn dochtertje dat dodelijk ziek is. Ook dat verhaal krijgt een merkwaardige wending, wil nog voor ze aan Jäirus' huis zijn aangekomen, wordt gemeld dat zijn dochtertje overleden is.

Opnieuw wijst Jezus op de kracht van het geloof: 'Wees niet bang, maar blijf geloven', spoort Hij de overste aan. En tot de mensen die met veel misbaar trouwen en huilen, zegt Hij: 'Het soort is niet gestorven, maar slaapt.' Dat zijn opnieuw heel diepgaande woorden over de kracht van het geloof. Nee, de dood is niet het einde, maar de overstap naar een nieuw en eeuwig leven in Gods handen. Want God heeft de mens niet geschapen voor de dood, maar voor het leven. Hij is immers een God van levenden, niet van doden, hoorden we in de eerste lezing. 'God heeft alles geschapen om te leven. De

mens heeft Hij geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen', wordt daar gezegd.

In het in het evangelie beklemtoont Jezus dubbele kracht van het geloof. 'Uw geloof heeft u genezen' zegt Hij tegen de vrouw, en tegen Jäirus zegt Hij: 'Wees niet bang, maar blijf geloven.' Die woorden zeggen Hij ook tegen ons. Blijf geloven in Mij', zegt Hij.

In de verhalen van het evangelie zien we wat de kracht van het geloof tot stand brengt: een ongeneeslijke vrouw wordt genezen, en een overleden kind wordt tot leven gewekt. Geloven is dus veel meer dan elke week naar de mis komen, een kaarsje branden, een gebedje prevelen. Het is in alle omstandigheden in God, in Jezus die blijft geloven met dezelfde kracht als de bloedende vrouw en de farizeeër Jäirus.

Geloven in het onmogelijke, niet opgeven als iets tegenzit, elk vallen overwinnen met opstaan. Jezus zal geen mirakels doen, maar Hij zal ons de kracht geven om te accepteren dat lijden en sterven deel van het leven, en ook de kracht om ons te verheffen bij tegenslagen en ellende, en de kracht om liefdevol te leven door ons te genezen van onze kwalen van egoïsme en zelfverheffing.

In liefde en vrede zal God ons laten leven, want wij zijn een afspiegeling van zijn eigen wezen.

