



NIEUWSBRIEF Jg 1 nr. 33 (11-08-2024)

Parochie H. Rafaël Maasbracht

kerken: H. Gertrudis, Maasbracht
H. Hart van Jezus, Brachterbeek
H. Martinus, Linne
H. Stephanus, Stevensweert
O.L. Vrouw Geboorte, Ohé en Laak

Adres: Kerkplein 2 6051 DT MAASBRACHT tel.: 0475-468250

mail: info@rafael-parochie.nl

Website: <https://rafael-parochie.nl>



<https://www.facebook.com/ParochieRafaël>

ADMINISTRATOR (plaatsvervangend pastoor): deken G. Lauvenberg

tel.: 046-4491284

of 06-13819886

e-mail: deken@christussalvator.nl

Kapelaan S. Joseph

tel. 046-4491296

of 06-85292690

e-mail: sabintmy@gmail.com

H. MISSEN IN DE PAROCHIE:

Maasbracht zondag: 11.00u vrijdag: 09.00u

Brachterbeek (om de 14 dagen in de even weken)

Linne (om de 14 dagen in de oneven weken)

Stevensweert (om de 14 dagen in de oneven weken)

Ohé en Laak (om de 14 dagen in de even weken)

zondag: 09.30u

zaterdag: 19.15u

zaterdag: 18.00u

zomertijd: zaterdag: 19.15u - wintertijd: 16.00u

woensdag: 19.00u (in de Loretokapel Tergouwen)

DOOPZONDAGEN:

Ohé en Laak en Stevensweert: 1^e zondag van de maand

Linne: 2^e zondag van de maand

Maasbracht: 3^e zondag van de maand

Brachterbeek: 4^e zondag van de maand

◆ a.u.b. tijdig afspreken met de pastoor

◆ Voorbereidingsavond voor de ouders: eerste dinsdag van de maand om 20.00u in het parochiehuis (Kerkplein 2)

ZIEKENCOMMUNIE: Eerste vrijdag en eerste zaterdag van de maand: s.v.p. aanmelden bij deken Lauvenberg

Nieuwe pastoor voor onze parochie

De zeereerwaarde heer René Pisters wordt per 1 september benoemd tot priester-assistent van de parochie H. Rafaël te Maasbracht, hij gaat wonen op de pastorie van Maasbracht.

Deken Geert Lauvenberg blijft voorlopig administrator van deze fusieparochie. Hier volgde hij pastoor Lambert Creemers op, die onlangs met emeritaat is gegaan. Lauvenberg behoudt daarnaast zijn overige functies.



Foto: Facebook René Pisters

ring voor de goden. De Germanen de-



Maria Hemelvaart (15 Augustus)

Komende week op 15 Augustus vieren we "Maria Hemelvaart" of "Onze-Lieve-Vrouwe-Hemelvaart". Helemaal theologisch correct is dit niet, want Maria is volgens de traditie opgenomen in de Hemel. De hemelvaart is dan enkel voorbehouden aan haar zoon Jezus Christus. Maar inmiddels is het zo ingeburgerd dat iedereen spreekt over de hemelvaart.

Op de feestdag van Maria Hemelvaart (15 augustus) werden bossen kruiden gewijd, de zogeheten kroetwusj. Deze bossen werden door de mensen in huis gebruikt ter bescherming tegen allerlei onheil (vooral onweer). De oorsprong van deze kroetwusj gaat overigens verder terug dan de komst van het christendom. Al sinds de voor-christelijke tijd werden door diverse volkeren (o.a. de Germanen) offervuren aangestoken waarin bijvoorbeeld de eerste vruchten van het land werden gegooid als offe-

den dat ter ere van de godin Freya, en volkenkundigen menen dat deze vruchtbaarheidsgodin in later tijden werd „vervangen“ door Maria. Een christelijke legende vertelt dat toen de apostelen het graf van Maria bezochten, zij een leeg graf aantroffen waarin een grote bos bloemen stond. De eerste kruidenbos-wijdingen stammen vermoedelijk uit de tiende eeuw, al was het feest van Maria Hemelvaart reeds in de zesde eeuw in het Byzantijnse rijk ingevoerd. De samenstelling van zo'n bos verschilde van streek tot streek, maar algemene regel was dat de bos uit zeven verschillende planten moest worden samengesteld en twee verschillende granen. Behalve de twee graansoorten werden er ook bladeren in verwerkt en een aantal kruiden. Boerenwormkruid, bijvoet en alsen werden in Limburgse gebieden het meest gebruikt. In andere streken werd de kroetwusj uit 12, 66, 72, 77 en zelfs 99

verschillende soorten samengesteld. Een kroetwusj bevat oorspronkelijk 7 kruiden/graaensoorten. Als ingrediënten worden geplukt: 2 graansoorten (bv. haver, tarwe), twee geelbloeiende kruiden (St. Janskruid en boerenwormkruid) en twee witbloeiende kruiden (witbloeiend duizendblad en kamille of Koninginnekruid) alsmede een takje van de notenboom.

Aan zo'n kroetwusj werden magische krachten toegeschreven. Daarom moesten de kruiden ook met de hand geplukt worden en niet met behulp van ijzere voorwerpen (dan zou de magische kracht verloren gaan, geloofde men). Bij onweer werden delen van de bundel in het vuur gegooid, de daardoor ontstane rook zou blikseminslag voorkomen. Ook werden de kruiden in veevoer verwerkt, zodat de veestapel gevrijwaard bleef van ziekte en hekserij. De gezegende korenaren werden ook gebruikt: men plukte enkele korels van deze aren en voegde deze bij het zaaigoed, dit zou de graanoogst ten goede komen. In sommige streken werd de kroetwusj vaak over een heg gegooid, waarna rupsen de tuin achter de heg niet meer zouden bezoeken. In andere streken werd onder de eerste schoof die in een schuur gebracht werd een (deel van) de kroetwusj gelegd tegen bescherming van ratten en muizen. In Duitsland legde men delen van de bundel onder het hoofd van een stervende en gaf men een kroetwusj een dode mee in het graf. Het werd in bed gelegd bij een echtpaar voor geluk en vruchtbaarheid en in Maastricht kende men de uitdrukking: zie haet hoare kroetwusj gekraege (zij heeft een kindje gekregen). Om de bundel werd een blauw lint gebonden van zeven el lang. Dit lint werd mee gezegend en gebruikt als bron van genezing. Een dergelijk lint werd om een gebroken arm gebonden voor een snelle genezing.

Jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer

Zoals elk jaar willen wij ook dit jaar weer met onze parochianen uit ons dekenaat op bedevaart naar Kevelaer gaan. Dit jaar is deze op **dinsdag 24 september a.s.** Tussen 8.00 en 8.30 uur worden de deelnemers in de verschillende plaatsen opgehaald.

Het thema van de bedevaart is: **Maria, Koningin van de vrede, bidt voor ons.**

Wij komen aan op de Markt in Kevelaer, en lopen dan gezamenlijk in processie richting de basiliek, waar om 11.30u de Pelgrimsmis begint. Om 15.00 u gaan wij naar het Kruiswegpark om de Kruisweg te bidden. Voor degenen, die niet goed ter been zijn wordt de kleine kruisweg gebeden in het Forum Pax Christi. Ook wordt gelegenheid geboden om te biechten en wel om 16.00u in de biechtkapel.

Tussen de plechtigheden door is er voldoende tijd voor ontspanning, er zijn tal van winkels, terrasjes en restaurantjes in Kevelaer. Om 17.30u wordt de bedevaart besloten met een Plechtig Lof in de basiliek, waarna wij weer huiswaarts keren. Om + 19.45u hopen wij dan weer thuis te zijn.

De kosten voor deze bedevaart zijn € 25,00 en u kunt zich aanmelden bij

mevrouw Truus Oosterbaan 06-10264369



PAROCHIE AGENDA (wk 33)

MISINTENTIE BESTELLEN:

- minstens **3 weken** van te voren via envelop
 - Maasbracht : Via envelop in de brievenbus pastorie Kerkplein 2
 - Brachterbeek: Via envelop in de brievenbus bij de ingang naar de sacristie van de kerk.
 - Linne: aanleveren bij **Mw. Schuren** (Grotestraat 33) of bij **Mw. Goossen** (Gelreplein 30)
 - Stevensweert : Via envelop in de brievenbus aan het poortje bij kerk (nr. 3A)
 - Ohé en Laak : Via envelop in de brievenbus aan de rechterzijde van de kerk of bij **Dhr. Moonen** (Priester Kooksweg 4)
- Via email: info@rafael-parochie.nl
- Via formulier op de website: <https://rafael-parochie.nl/vieringen/>

Bijdrage H. Mis: in het weekend: € 30, op weekdays: € 10,-



Zaterdag	10 Augustus 2024	Ohé en Laak	19.15	<ul style="list-style-type: none"> • Kerkkoor met Latijnse zag
Zondag	11 Augustus 2024	Brachterbeek	09.30	<ul style="list-style-type: none"> • H. Mis voor pastoor Jozef Linssen en familie
		Maasbracht	11.00	<ul style="list-style-type: none"> • H. Mis voor alle zieken en overledenen
Maandag	12 Augustus 2024	-		
Dinsdag	13 Augustus 2024	-		
Woensdag	14 Augustus 2024	Loretokapel Brachterbeek	18.40	Rozehoedje Aansluitend H. Mis
Donderdag	15 Augustus 2024	Maasbracht	19.00	H. Mis ter ere van Tenhemelopneming van Maria met medewerking van het parochiekoor <ul style="list-style-type: none"> • Zegening van de Kroetwusj • Gest Jrd Jan Mestrom en Bertha Mestrom-Brouwers
Vrijdag	16 Augustus 2024	Maasbracht	9.00	<ul style="list-style-type: none"> • H. Mis voor alle parochianen