



# NIEUWSBRIEF

## Parochie H. Rafaël Maasbracht

MAASBRACHT • BRACHTERBEEK • LINNE • STEVENSWEERT • OHÉ EN LAAK

### Kermis in Stevensweert

Ter gelegenheid van de kermis in Stevensweert zal op maandag 9 September om 10.00 een Heilige Mis plaatsvinden. Traditioneel is dat bij de Rochuskapel op het Eiland in Stevensweert. Kapelaan Joseph van ons dekenaat is de celebrant van deze viering.



### Pastoor Pisters begonnen in de parochie

Afgelopen week is pastoor Pisters zoals al eerder aangekondigd begonnen in onze parochie als priester-assistent. Pastoor Pisters was eerder werkzaam in de verschillende parochies in zuid-Limburg en heeft sinds kort een benoeming gekregen in onze parochie. In een volgende nieuwsbrief zal hij zich zeker aan u voorstellen. We wensen hem veel succes en hopen op een fijne samenwerking

### Maria Geboorte — 8 September

Op 8 December viert de kerk het hoogfeest van de Onbevleete Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria. Logischer wijze is er dus 9 maanden daarna op 8 September het feest van Maria Geboorte. Het dogma van de Onbevleete Ontvangenis leert dat de de Moeder Gods nooit deel heeft gehad aan de erfzonde. Vanaf haar verwekking was Maria, 'vol van genade', geheel heilig. Door Gods genade is de Maagd Maria heel haar leven lang vrij van iedere persoonlijke zonde gebleven.

Maria werd met een niet door de erfzonde aangetaste ziel en lichaam ontvangen in de schoot van haar moeder, volgens de traditie Anna. Ze werd door God gevrijwaard van de besmetting van de erfzonde, met het oog op haar moederschap van haar Zoon Jezus Christus, de verlosser van de wereld. Volgens de katholieke geloofsleer bracht de bijzondere uitverkiezing van Maria met zich mee dat zij de enige mens in heel de geschiedenis is wier ziel nooit met

enige zonde bevlekt geweest is, zelfs niet met de erfzonde.

### Verwarring

Het dogma van de Onbevleete Ontvangenis wordt vaak verward met de maagdelijkheid van Maria. Dit zijn echter twee verschillende zaken.

Al vanaf de eerste eeuwen geloofden Christenen dat Maria geheel zonder zonde was ontvangen (en heeft geleefd). Het dogma is pas op 8 december 1954 door Paulus Pius IX afgekondigd. Het wonderlijke is dat Maria 4 jaar later in Lourdes zichzelf aan Bernadette openbaart als: de Onbevleete Ontvangenis.

Om dit alles eenvoudiger uit te leggen aan kinderen kunt u een waxinelichtje in een (schoon) glas doen en aansteken. Het Licht kan er helemaal doorheen schijnen wanneer het glas helemaal helder is. Maria's ziel is zo, zij is zonder vlek en straalt helemaal van Gods Liefde. Bij ieder van ons komt er vaak een vlek maar als we God om vergeving vragen, 'wast' Hij ons weer schoon zodat we zijn Liefde kunnen uitstralen. In Ohé en Laak staat onze eigen Onze Lieve Vrouwe Geboortekerk. Vandaag kunnen we speciaal de hulp van onze Moeder Maria vragen om Gods Liefde aan anderen door te geven.



# AGENDA (week 37)

## MISINTENTIE BESTELLEN:

- minstens **3 weken** van te voren via envelop
  - Maasbracht : Via envelop in de brievenbus pastorie Kerkplein 2
  - Brachterbeek: Via envelop in de brievenbus bij de ingang naar de sacristie van de kerk.
  - Linne: aanleveren bij **Mw. Schuren** (Grotestraat 33) of bij **Mw. Goossen** (Gelreplein 30)
  - Stevensweert : Via envelop in de brievenbus aan het poortje bij kerk (nr. 3A)
  - Ohé en Laak : Via envelop in de brievenbus aan de rechterzijde van de kerk of bij **Dhr. Moonen** (Priester Kooksweg 4)
- Via email: info@rafael-parochie.nl
- Via formulier op de website: <https://rafael-parochie.nl/vieringen/>

**Bijdrage H. Mis:** in het weekend: € 30, op weekdays: € 10,-



<b>Zaterdag</b>	7 September 2024	Ohé en Laak	19.15	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerkkoor met Latijnse zang</li> <li>• Bidden we voor alle parochianen</li> </ul>
<b>Zondag</b>	8 September 2024	Brachterbeek	9.30	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gest Jrd Barbara Linssen</li> <li>• pastoor Jozef Linssen en familie</li> <li>• Jrd. Pierre Smeets</li> </ul>
		Maasbracht	11.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leo Swachten en Mia Swachten-Moors ter gelegenheid van de verjaardag</li> <li>• voor een bijzondere intententie</li> </ul>
<b>Maandag</b>	9 September 2024	Stevensweert	10.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• H. Mis aan Rochuskapel op het Eiland</li> <li>• Voor het welslagen van de kermis</li> </ul>
<b>Dinsdag</b>	10 September 2024	-		
<b>Woensdag</b>	11 September 2024	Loretokapel Brachterbeek	18.40	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozehoedje - Aansluitend H. Mis</li> </ul>
<b>Donderdag</b>	12 September 2024			
<b>Vrijdag</b>	13 September 2024	Maasbracht	9.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• H. Mis voor alle parochianen</li> </ul>

## KRONIEK

### Overleden

6 Juni	Bert de Bot	97 jaar	Maasbracht
4 Juli	Thea Snellens	90 jaar	Maasbracht
10 Juli	Frans Pex	75 jaar	Ohé en Laak
5 Augustus	Huub Frenken	87 jaar	Maasbracht
8 Augustus	Maria Slabbers-Renartz	85 jaar	Linne



*Dat onze dierbaren mogen verrijzen tot nieuw en eeuwig leven!*

### Gedoopt

21 Juli      Roos Paes      Dochter van Stefan Paes en Bonnie Paes-de Ruijter      Stevensweert



## Op weg naar zondag—23ste zondag van het jaar

1e lezing: Jes.35,4 7a , 2e lezing: Jak.2,1 5, Evangelie: Mc.7,31 37

Telkens opnieuw komen er berichten op ons af die ons somber kunnen doen stemmen. Dat geldt helaas vaak ook voor de berichtgeving over geloof en Kerk. Teruggang van het kerkbezoek, onwetendheid bij gelovigen. Wij mensen krijgen dus veel negatieve informatie. En er klinkt niet zelden pessimisme in door. En voor je het weet, ben de zelf pessimistisch.

Jesaja leefde ook niet bepaald in een optimistische tijd. Het was de tijd dat het koninkrijk van Juda en Jeruzalem bedreigd werd door machtige burenen. Het was de tijd van de naderende ballingschap. Jeruzalem zou met de grond gelijkgemaakt worden. Wie niet zou omkomen door het zwaard, zou met geweld weggevoerd worden naar een vreemd land. Ook Jesaja zou dit lot treffen. Maar desondanks blijft Jesaja optimistisch: "Houdt goede moed. Weest niet bang, hier is uw God".

De mensen hadden reden om bang te zijn. Velen dachten: alles is verloren. Ook de tempel van Jeruzalem zou verdwijnen. Velen zagen daarin het einde van Gods voorzienigheid en zorg voor zijn volk. Houd moed, wees niet bang, hier is uw God. Hij brengt redding. En dan staan daar die belangrijke woorden:

"Dan gaan de ogen van de blinden weer open en zullen de oren van de doven geopend worden." Waar ogen geopend worden, zijn dus mensen blind. En het openen van oren veronderstelt dove mensen.

In het evangelie van deze zondag is er inderdaad sprake van een doofstomme. Het evangelie grijpt bewust terug op wat Jesaja gezegd heeft. "Hij heeft alles welgedaan. Hij laat doven horen en stommen spreken." Maar hebben ballingen nu werkelijk baat bij iemand die het heeft over blinden die zullen zien en doven die hun gehoor terugkrijgen? Zoeken zij niet eerder een sterke man die de vijand verdrijft. Iemand die het volk een hart onder de riem steekt en na de ballingschap uiteindelijk zal terugvoeren naar huis? En toch staat het daar. "Houd moed... dan zullen de ogen geopend worden."

Jesus geneest vandaag in het evangelie dan ook niet zomaar een doofstomme. Hij hoopt door dit uitzonderlijk wonder dat de mensen oog krijgen voor wat Hij eigenlijk wil zeggen.

Het woord effeta wordt nog altijd gebruikt bij ieder Doopsel. Mogen de oren en ogen van de dopeling geopend worden voor Gods voorzienigheid en zorg. Wij mogen leven vanuit het geloof dat op de dag van ons Doopsel ons de ogen geopend zijn.

## ADRESSEN

### Deken G. Lauvenberg (administrator)

p/a: Relindisstraat 1 6114 HB Susteren

tel: 046-4491284 of 06-13819886

e-mail: deken@christussalvator.nl

### Kapelaan S. Joseph

tel: 046-4491296 of 06-85292690

e-mail: sabintmy@gmail.com

### Contactpersonen kernen

Maasbracht	Dhr. A. Thijssen	T: 0475-551549
Brachterbeek	Dhr. P. Knobens	T: 06-29074562
Linne	Dhr. E. Vrinzen	T: 0475-464833
Stevensweert	Dhr. L. Peeters	T: 0475-551515
Ohé en Laak	Dhr. R. Moonen	T: 06-44204698

### Parochiekantoor Maasbracht

Kerkplein 2 6051 DT Maasbracht

tel: 0475-468250

e-mail: info@rafael-parochie.nl

Website: <https://rafael-parochie.nl>

## COLOFON

De nieuwsbrief verschijnt wekelijks vóór het weekend. Aanleveren kopij is mogelijk voor **woensdag**.

E-mail: info@rafael-parochie.nl

Oplage: digitaal verspreid 229 stuks

