



NIEUWSBRIEF

Parochie H. Rafaël Maasbracht

MAASBRACHT ● BRACHTERBEEK ● LINNE ● STEVENSWEERT ● OHÉ EN LAAK

Eindelijk rust

Een korte koffiepauze of een goede nacht slapen, rust hebben we allemaal nodig. Om uit te rusten van ons werk of van andere dingen. Om tot rust te komen in ons hoofd en om indrukken te verwerken. Je kunt het gevoel hebben dat we in een onrustige tijd leven. Van alle kanten wordt onze aandacht gevraagd. Of je voelt de druk om te presteren, en dat je aan alles mee moet doen. Waar vind je dan rust?

Rusten na je werk

De eerste hoofdstukken van de Bijbel vertellen dat God in zes dagen de wereld schept, en dat hij de zevende dag tot een heilige dag, een rustdag maakt. We kennen allemaal deze tekst wel en lezen er wellicht soms overheen. Echter de oplettende lezer ziet dat er staat dat de voltooiing van de schepping pas op de zevende dag was. Dus God gebruikte de rust niet om even bij te komen, maar juist om te genieten van hetgeen Hij gemaakt had en hetgeen te voltooien. Het hoort er bij!

Als het ware leven we de hele week naar die ene dag toe om te genieten van wat we afgelopen week hebben gedaan en bereikt. En dan is het pas klaar! Ook mensen mogen op de zevende dag rusten. Joden vierden die rustdag op zaterdag, de meeste christenen doen dat op zondag. Die dag is trouwens niet alleen een rustdag voor jezelf, maar ook voor de mensen die voor je werken, en zelfs voor de dieren.

En ook het land waarop gewassen worden verbouwd, mag bijkomen lezen we in het oude testament. Als er zes jaar gewassen op een akker verbouwd zijn, moet die een jaar rusten: een sabbatsjaar. Elke agrariër weet ook dat je een land niet altijd kan blijven uitputten en dat rust essentieel is voor een goede grond.

Rust waar je woont

De aarde is niet alleen een plek voor mensen om te werken en te wonen, maar ook om te rusten. Een goede plek om te verblijven, om te genieten, het is een plek waar je tot rust komt. De duif die Noach loslaat na de zondvloed, keert terug naar de ark zolang ze op aarde geen rustplaats vindt. De aarde is dan nog niet bewoonbaar.

Zo komt rust als een rode draad altijd weer terug door de verhalen. "oh Heer geef ons rust" klaagt het volk Israël en zo lijkt het niet een bijkomstigheid na het werken maar juist het doel van de mens om de rust in te gaan.

Rust in je hart

Rust is niet alleen uitrusten van dingen die je doet. Je kunt ook rust zoeken omdat je van binnen onrust ervaart, door zorgen, vragen, of omdat je bang bent of verdriet hebt. De meesten kennen wel de bekende regels uit psalm 23:

De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.

Hij laat mij in grazige weiden rusten,

Hij voert mij naar vredig water,

daar geeft Hij mij nieuwe kracht.

Rust bij Jezus

In het Nieuwe Testament belooft Jezus aan iedereen die vermoeid en belast is, dat hij ze rust zal geven. Bij Jezus vind je werkelijk rust. "Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven."

Wellicht denkt u van hoe kan Jezus nu rust geven in onze tijd. Maar juist om orde, tijd en betekenis te geven aan de dingen in uw leven komt er in de chaos een rust naar boven.

Als mensen onrustig zijn zeggen ze vaak ik moet nog veel doen, maar bedoelen ze niet eigenlijk te zeggen dat er zoveel op hun bord ligt dat er chaos heerst? Plan uw rust in, net als u theaterbezoekjes, zwemlessen van de kinderen en uw werk inplant omdat het net nodig is als ons dagelijks brood.

We wensen u dan ook een fijne rustige zondag



AGENDA (week 41)

MISINTENTIE BESTELLEN:

- minstens **3 weken** van te voren via envelop
 - Maasbracht : Via envelop in de brievenbus pastorie Kerkplein 2
 - Brachterbeek: Via envelop in de brievenbus bij de ingang naar de sacristie van de kerk.
 - Linne: aanleveren bij **Mw. Schuren** (Grotestraat 33) of bij **Mw. Goossen** (Gelreplein 30)
 - Stevensweert : Via envelop in de brievenbus aan het poortje bij kerk (nr. 3A)
 - Ohé en Laak : Via envelop in de brievenbus aan de rechterzijde van de kerk of bij **Dhr. Moonen** (Priester Kooksweg 4)
- Via email: info@rafael-parochie.nl
- Via formulier op de website: <https://rafael-parochie.nl/vieringen/>

Bijdrage H. Mis: in het weekend: € 30, op weekdays: € 10,-



Zaterdag	5 Oktober	Ohé en Laak	19.15	<ul style="list-style-type: none"> • Gest Jrd Hubertus van Moorsel
Zondag	6 Oktober	Brachterbeek	9.30	<ul style="list-style-type: none"> • pastoor Jozef Linssen en familie
		Maasbracht	11.00	<ul style="list-style-type: none"> • Jrd. Leo Stelten • Henk en Frida Arends – van Kruysbergen • Jrd voor Annie Linssen – Hoorens • collecte voor het onderhoud van de kerk
		Maasbracht	15.00	<ul style="list-style-type: none"> • Mariaconcert Vocomotion o.l.v. Har van Pol
Maandag	7 Oktober			
Dinsdag	8 Oktober	-		
Woensdag	9 Oktober	Loretokapel Brachterbeek	18.40	<ul style="list-style-type: none"> • Rozehoedje - Aansluitend H. Mis
Donderdag	10 Oktober			
Vrijdag	11 Oktober	Maasbracht	9.00	<ul style="list-style-type: none"> • H. Mis voor alle parochianen

KRONIEK

Overleden

6 Juni	Bert de Bot	97 jaar	Maasbracht
4 Juli	Thea Snellens	90 jaar	Maasbracht
10 Juli	Frans Pex	75 jaar	Ohé en Laak
5 Augustus	Huub Frenken	87 jaar	Maasbracht
8 Augustus	Maria Slabbers-Renartz	85 jaar	Linne
16 September	Mia Maessen	95 jaar	Maasbracht
20 September	Jacques Stassen	73 jaar	Stevensweert



Dat onze dierbaren mogen verrijzen tot nieuw en eeuwig leven!

Gedoopt

21 Juli	Roos Paes	Dochter van Stefan Paes en Bonnie Paes-de Ruijter	Stevensweert
11 Augustus	Thyler van Dijk	Zoon van Marco van Dijk en Rosilda Parsallo Rivera	Linne
22 September	Romé Verdonschot	Dochter van Joris en Linda Verdonschot—Van Dongen	Brachterbeek





www.vocomotion.nl

Vocaal ensemble
Vocomotion

Mariaconcert

Zondag 6 oktober 2024
15.00 uur

St. Gertrudiskerk
te Maasbracht

Dirigent: Har van Pol
Op piano: Jos van Pol

Gratis toegankelijk



Toon Hermans

Vieringen omtrent allerzielen en allerheiligen 2024

Het duurt nog even, maar toch bereiken ons al veel vragen rondom de vieringen van allerheiligen en allerzielen

Maasbracht	Zondag 27 Oktober 15.30u Vrijdag 1 November 10.00u	Gebedsdienst Allerzielen aansluitend zegening van de graven op het kerkhof Plechtige Hoogmis m.m.v. het koor
Linne	Zondag 3 November 15.30u	Herenkoor St. Martinus en Dameskoor Gebedsdienst Allerzielen – aansluitend zegening van de graven op het kerkhof (m.m.v. Harmonie Lentekrans)
Brachterbeek	Zondag 3 November 14.00u	Gebedsdienst Allerzielen en zegening van de graven op het kerkhof
Stevensweert	Zondag 27 Oktober 14.00u	Gebedsdienst Allerzielen aansluitend zegening van de graven op het kerkhof
Ohé en Laak	Zaterdag 2 November 16.00	Heilige Mis en Aansluitend aan de H. Mis herdenking van de overledenen en zegening van de graven op het kerkhof

ADRESSEN

Pastoor R. Pisters

Kerkplein 2 6051 DT Maasbracht
tel: 0475-468250 of 06-54948010
e-mail: pastoor@rafael-parochie.nl

Deken G. Lauvenberg (administrator)

p/a: Relindisstraat 1 6114 HB Susteren
tel: 046-4491284 of 06-13819886
e-mail: deken@christussalvator.nl

Kapelaan S. Joseph

tel: 046-4491296 of 06-85292690
e-mail: sabintmy@gmail.com

Parochiekantoor Maasbracht

Kerkplein 2 6051 DT Maasbracht
tel: 0475-468250
e-mail: info@rafael-parochie.nl
Website: <https://rafael-parochie.nl>
Facebook: <https://www.facebook.com/ParochieRafael>

Contactpersonen kernen

Maasbracht	Dhr. A. Thijssen	T: 0475-551549
Brachterbeek	Dhr. P. Knoben	T: 06-29074562
Linne	Dhr. E. Vrinzen	T: 0475-464833
Stevensweert	Dhr. L. Peeters	T: 0475-551515
Ohé en Laak	Dhr. R. Moonen	T: 06-44204698

COLOFON

De nieuwsbrief verschijnt wekelijks vóór het weekend. Aanleveren kopij is mogelijk voor **woensdag**.

E-mail: info@rafael-parochie.nl

Oplage: digitaal verspreid 229 stuks

