



# NIEUWSBRIEF

## Parochie H. Rafaël Maasbracht

MAASBRACHT • BRACHTERBEEK • LINNE • STEVENSWEERT • OHÉ EN LAAK

### Feestelijke viering in Maasbracht

Afgelopen zondag 10 November vond er een bijzondere Eucharistieviering in de Gertrudiskerk plaats. Lucas Wilms (15) uit Brachterbeek ontving het doopsel, vormsel en zijn eerste Heilige Communie. Hiermee werd hij opgenomen in onze parochiegemeenschap. Zoals u vorige week al heeft kunnen lezen is hij de afgelopen maanden intensief voorbereid door kapelaan Joseph.

We wensen Lucas veel vreugde en kracht toe in het geloof.



### Academie Rolduc over 'het christelijk gebed'

Dit jaar 2024 is een 'Jaar van Gebed'. Tijdens een lezing voor Academie Rolduc op vrijdag 29 november gaat theoloog en spiritueel dr. Bernhard Hegge in op de achtergrond van 'het christelijke gebed'. Bidden is de meest wezenlijke beleving van de persoonlijke relatie tussen de gelovige en God. Vandaar dat het gebed fundamenteel is voor de christelijke spiritualiteit.

In zijn lezing zal Hegge het christelijk gebed van twee kanten belichten. Ten eerste wordt vanuit de meer theoretische vraag 'Wat is het christelijk gebed?' een 'theologie van het gebed' gegeven. Een tweede gedeelte is meer praktisch van aard en bespreekt de vraag: welke moeilijkheden kunnen zich voordoen in het gebed en hoe kan de gelovige er goed mee omgaan?

Dr. Bernhard Hegge is priester van het bisdom Roermond. Hij is gepromoveerd in de Spirituele theologie en hij is docent en spiritueel aan het Grootseminarie Rolduc en het Theologisch Instituut Rolduc.



**Datum: 29 november**

Aanvang: 19:00 uur.

Plaats: Rolduc

Inleider: Dr. Bernhard Hegge pr.

Entree: € 5,- (ter plekke te voldoen)

Aanmelden vooraf via: [academie@rolduc.nl](mailto:academie@rolduc.nl)

## Bij de zondag—33ste zondag van het Jaar

1e lezing: Dan.12,1-3

2e lezing: Hebr.10,11-14.18

Evangelie: Mc.13,24-32

### Geen gemakkelijke weg

Nu wij in de Kerk op het einde van het kerkelijk jaar komen, krijgen we waarschuwendende woorden van Jezus. Niet om ons bang te maken, maar om ons bewust te maken dat ons nog van alles en nog wat te wachten staat.

Over wat ons te wachten staat weten we eigenlijk niet veel. Alles kan immers zo maar veranderen. Allerhande onverwachte gebeurtenissen kunnen ons overvallen waardoor alles verandert. Ook Jezus en zijn leerlingen overkomt dit. Vandaag horen we een stuk evangelie uit hoofdstuk 13, wat als het ware een schakelfunctie heeft tussen het openbare leven van Jezus in de eerste 12 hoofdstukken van het Marcusevangelie en de laatste hoofdstukken 14 tot en met 16 die gaan over Jezus' lijden, dood en verrijzenis.

Jezus en zijn leerlingen zijn aangekomen in Jeruzalem: de reis die Hij gemaakt heeft en waarop zijn gehele aardse leven is gericht, nadert de voltooiing. Jezus weet wat Hem te wachten zal staan aan vervolging, veroordeling en de dood, maar daar loopt Hij niet voor weg. Ook de leerlingen van Jezus zullen niet gespaard worden, integendeel zelfs, zij worden vervolgd en krijgen te maken met agressie de dood ten gevolge.

Leerling van Jezus zijn is geen gemakkelijke weg, het is wel een begaanbare weg. De leerlingen van Jezus en ook wij, zijn volgelingen, moeten en mogen niet wanhopen, alhoewel daartoe wel redenen lijken te bestaan. De vervolging van Jezus' leerlingen loopt uit op een wereldwijde getuigenis van de Blijde Boodschap. Jezus heeft zelf zijn leerlingen de opdracht gegeven om te getuigen in zijn naam. Naar alle winstreken van de wereld zijn zij betrokken om de Blijde Boodschap te verkondigen. Hij zei: "Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest" (Mt. 28,19).

Bij deze opdracht mogen ze vertrouwen op de hulp en de bijstand van de Heilige Geest, en wel op een echt persoonlijke bijstand. Tegen de verdrukking en vervolging in hebben de apostelen volhard in hun levensopdracht, zij maakten zich geen illusies over een aards paradijs, maar wisten ook dat zelfs als het hen hun aardse leven zou kosten het uiteindelijk goed zou komen.

Ieder mens maakt het in het leven mee hoe je eigen wereld in kan storten. Je wereld kan instorten door persoonlijke ervaringen van verlies van gezondheid, van bestaanszekerheid, het stuklopen van een relatie of door het overlijden van een dierbare. Ook door het kerkelijk of wereldgebeuren, zoals vernietiging van vrede, het moeten opgeven van de vertrouwde parochiekerk of een economische recessie, en wat te denken van de klimaatcrisis die voelbaar is.

Je zou het idee kunnen hebben dat er een geheel nieuwe wereld komt, maar dat je niet meer in staat bent alles te overzien. Dan is het goed om te weten dat Jezus heeft gezegd: "Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan." Als je Jezus hebt leren kennen en met Hem op weg bent, dan mis je de boot niet. Dan zijn we met Hem in de boot en de Kerk is zijn en ons schip. Hier op aarde worden wij door Christus verzameld en bijeengebracht om naar zijn Woord te luisteren en hem te ontvangen in de heilige Eucharistie en zo is Hij nu al midden onder ons aanwezig.

*Tekst: Bezinning op het Woord, inleidende teksten bij de dagelijkse liturgie*



# AGENDA (week 47)

## MISINTENTIE BESTELLEN:

- minstens **3 weken** van te voren via envelop
  - Maasbracht : Via envelop in de brievenbus pastorie Kerkplein 2
  - Brachterbeek: Via envelop in de brievenbus bij de ingang naar de sacristie van de kerk.
  - Linne: aanleveren bij **Mw. Schuren** (Grotestraat 33) of bij **Mw. Goossen** (Gelreplein 30)
  - Stevensweert : Via envelop in de brievenbus aan het poortje bij kerk (nr. 3A)
  - Ohé en Laak : Via envelop in de brievenbus aan de rechterzijde van de kerk of bij **Dhr. Moonen** (Priester Kooksweg 4)
- Via email: info@rafael-parochie.nl
- Via formulier op de website: <https://rafael-parochie.nl/vieringen/>

**Bijdrage H. Mis:** in het weekend: € 30, op weekdays: € 10,-



<b>Zaterdag</b>	16 November	Ohé en Laak	16.00	<i>Kerkkoor met Nederlandse zang</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voor alle parochianen</li> </ul>
<b>Zondag</b>	17 November	Brachterbeek	9.30	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gest Jrd Peter en Maria Linssen-Wilms en familie</li> </ul>
		Maasbracht	11.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jo en Albert Mestrom – van Loon en alle andere overledenen van de familie</li> </ul>
<b>Woensdag</b>	20 November	Loretokapel Brachterbeek	18.40	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozenhoedje - Aansluitend H. Mis</li> </ul>
<b>Vrijdag</b>	22 November	Maasbracht	9.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• H. Mis voor alle parochianen</li> </ul>

# KRONIEK

## Overleden

18 oktober	Maria Janssen-Jedrzejak	75 jaar	Stevensweert
29 Oktober	Harrie Seegers	78 jaar	Ohé en Laak
1 November	Annie Maessen-Ottenheijm	87 jaar	Maasbracht
2 November	Leonie Schierbeek-van Lin	89 jaar	Maasbracht



*Dat onze dierbaren mogen verrijzen tot nieuw en eeuwig leven!*

## Gedoopt

21 Juli	Roos Paes	Dochter van Stefan Paes en Bonnie Paes-de Ruijter	Stevensweert
11 Augustus	Thyler van Dijk	Zoon van Marco van Dijk en Rosilda Parsallo Rivera	Linne
22 September	Romé Verdonschot	Dochter van Joris en Linda Verdonschot—Van Dongen	Brachterbeek
10 November	Lucas Wilms	Zoon van Roy Wilms en Pauline Jessen	Brachterbeek

## 53 Limburgse kerken kleuren woensdag rood

Komende woensdag is het RedWednesday©. Wereldwijd kleuren kerken en monumenten dan bloedrood om aandacht te vragen voor de miljoenen mensen die vervolgd worden omwille van hun geloof. In Limburg doen 53 kerken aan deze actie mee. Zij worden woensdag in een rood licht geplaatst.

RedWednesday© is een initiatief van Kerk in Nood. Deze organisatie monitort jaarlijks de ontwikkelingen op het gebied van vrijheid van godsdienst in alle 196 landen van de wereld. “De landenrapporten schetsen een onthutsend beeld,” schrijft Kerk in Nood op haar website. “De vervolging van mensen omwille van hun geloof neemt wereldwijd toe. Maar liefst 67% van de wereldbevolking leeft in landen waar ernstige schendingen van de godsdienstvrijheid voorkomen. Onverdraagzaamheid, discriminatie en vervolging treft er vooral veel minderheden.”

In de helft van de landen worden aanvallers zelden of nooit vervolgd voor hun misdaden, aldus Kerk in Nood. Vooral christenen zijn relatief vaak het slachtoffer. Vooral waar zij een minderheid vormen, hebben zij te maken met discriminatie en geweld. In landen als Burkina Faso, Mozambique, Nigeria,

Nicaragua, Pakistan, Noord-Korea en China is het voor christenen niet altijd mogelijk – of zelfs levensbedreigend – om hun geloof in het openbaar te belijden. Gewapende groepen, waaronder jihadisten, maar ook overheden maken het hen lastig om erediensten te houden of voor hun geloof uit te komen.

Met RedWednesday© wil Kerk in Nood bewustwording creëren over vervolging van gelovigen en christenen in het bijzonder, oproepen tot respect voor gelovigen en tussen geloofsgroepen en opkomen voor geloof en vrijheid. In Nederland doen ongeveer 160 kerken aan de actie, waarvan 53 in het bisdom Roermond.



Sterkte groeit niet  
van momenten  
waarop je gelukkig  
bent,  
maar van  
momenten waarop  
je jezelf overwint  
in tijden van pijn.

*@Lefparaf*

## ADRESSEN

### Pastoor R. Pisters

Kerkplein 2 6051 DT Maasbracht

tel: 0475-468250 of 06-54948010

e-mail: [pastoor@rafael-parochie.nl](mailto:pastoor@rafael-parochie.nl)

### Deken G. Lauvenberg (administrator)

p/a: Relindisstraat 1 6114 HB Susteren

tel: 046-4491284 of 06-13819886

e-mail: [deken@christussalvator.nl](mailto:deken@christussalvator.nl)

### Kapelaan S. Joseph

tel: 046-4491296 of 06-85292690

e-mail: [sabintmy@gmail.com](mailto:sabintmy@gmail.com)

### Parochiekantoor Maasbracht

Kerkplein 2 6051 DT Maasbracht

tel: 0475-468250

e-mail: [info@rafael-parochie.nl](mailto:info@rafael-parochie.nl)

Website: <https://rafael-parochie.nl>

Facebook: <https://www.facebook.com/ParochieRafael>

### Contactpersonen kernen

Maasbracht	Dhr. A. Thijssen	T: 0475-551549
Brachterbeek	Dhr. P. Knoben	T: 06-29074562
Linne	Dhr. E. Vrinzen	T: 0475-464833
Stevensweert	Dhr. L. Peeters	T: 0475-551515
Ohé en Laak	Dhr. R. Moonen	T: 06-44204698

## COLOFON

De nieuwsbrief verschijnt wekelijks vóór het weekend. Aanleveren kopij is mogelijk voor **woensdag**.

E-mail: [info@rafael-parochie.nl](mailto:info@rafael-parochie.nl)

Oplage: digitaal verspreid 241 stuks

